

RONDON DE DOPER



GELOVEN DOEN WE SAMEN!

14 december 2024 - 17 januari 2025

PAROCHIE SINT JAN DE DOPER

Dorpsstraat 516

1723 HG Noord-Scharwoude

0226-312423

GEDICHT

*Daar in die donkere nacht
hielden herders de wacht
terwijl op aarde daalde neer
Jezus Christus onze Heer.*

*Herders kwamen tot Bethlehem
en hoorden daar de engelenstem.
Looft God want Christus daalde neer
prijs nu prijs nu de Heer.*

*Ze kwamen tot de beestenstal
en daar lag het kindje wat koning zijn zal
teneer in de doeken
in een van de hoeken.*

*Daar in die donkere nacht
hielden herders de wacht
terwijl op aarde daalde neer
Jezus Christus onze Heer.*

VAN DE REDACTIE

nr. 8 jaargang 45

Bijna niet te geloven, dat we het einde van 2024 naderen. In deze kersteditie van de RDD kijken we uit naar Kerstmis, blikken we terug op wat is geweest en wordt u uitgenodigd voor wat gaat komen. Wij hopen dat u met plezier deze Rondom De Doper zult lezen.

*Wij wensen u een gezegende decembermaand,
Zalig Kerstmis
en een goede start van het Nieuwe Jaar*

Inleveren kopie voor de volgende Rondom de Doper (18 januari-21 februari 2025) vóór 6 januari 2025 aanstaande. NR 1 wordt bezorgd tussen 18-20 februari. Kopie naar petra.reus@sintjandedoper.nl

4	Pastoor aan het woord
7	Een mooi en emotioneel moment
8	Even bijpraten
9	Kerstvieringen
12	Nieuws vanuit de parochie
15	Kerkbalans 2024
18	Verslag van de Bisschop
20	Ervaringen catechese
21	Nieuws van buiten de parochie
23	Kerstmandala
24	Skoftige kerstdagen!
26	In memoriam
27	Vieringen overzicht
31	Kerstwoordzoeker
32	Misintenties
35	Opgaveformulier misintenties

Pastoor Bruno Sestito pastoorbruno@sintjandedoper.nl

Parochiesecretariaat dins-, donder- en vrijdagmorgen open van 9.00 tot 12.00 uur secretariaat@sintjandedoper.nl
bankrekening parochie NL 95 RABO 034.66.00.200

Kloosterhof beheer iedere morgen aanwezig van 9.30 tot 12.00 uur
tel. 06-38664309, infokloosterhof@sintjandedoper.nl

Parochiecoördinator

Petra Reus, tel. 06-22021748, petra.reus@sintjandedoper.nl

R.K. kerkhof beheerder dhr. D. Bruijn, tel. 341244,
kerkhof@sintjandedoper.nl

Uitvaartverzorgster van uitvaartvereniging St. Barbara Langedijk

Mw. L. Rezelman, tel. 06-53427129

Rouwondersteuning Mw. M. Beers, tel. 06-52212676

PCI secretariaat@sintjandedoper.nl

PASTOOR BRUNO AAN HET WOORD

Beste parochianen,

Zondag 1 december mochten wij de eerste kaars van de Adventskrans aansteken. Deze staat als symbool dat Kerstmis dichtbij is.

Het Hoogfeest van Kerstmis wordt gezien als het feest van samenzijn, elkaar geestelijke 'warmte' geven, zodat wij ons hierdoor bemind voelen en wij zo getroost verder kunnen gaan in de 'winterdagen' van ons leven. Deze 'warmte' geeft ons een gevoel van bescherming, tederheid, blijheid, verbondenheid en kracht; gevoelens die wij nodig hebben om dagelijks met hóóp op pad te gaan tegen alle droeve omstandigheden die wij meemaken, of in dankbaarheid te genieten van de goede momenten.



Ons geloof helpt ons hierbij zeer. Inderdaad, als wij de Bijbel lezen kunnen wij goed beseffen hoe de afwisseling van deze momenten ook het leven van Jezus hebben getypeerd vanaf het moment dat Zijn geboorte werd verkondigd. Wij lezen over de moeilijkheden die Maria hierbij samen met Jozef en ook samen met het pasgeboren Kind doorgemaakt hebben.

In deze momenten was er altijd de brandende kaars van het geloof die hun de juiste weg wees en hen begeleidde, óók toen zij misschien de hoop verloren hadden nog een plek te vinden waar Maria in rust zou kunnen bevallen. Maar ook in die donkere en koude nacht, in die situatie van broosheid en beproeving, mochten zij voelen dat er hoop was. God had al bepaald waar Zijn Zoon geboren zou moeten worden, en hierdoor bracht Hij licht mee om de donkere

omstandigheden van die nacht en het leven te overwinnen. Eén van de eersten die van die 'overwinning' genoten hebben waren de Herders. Zij kwamen daarheen en zij zagen het Licht dat anders



uitstraalde dan de andere lichten. In dat Kindje zagen zij iemand die zich aan hen wilde openbaren en die hun de kracht gaf om anders te staan in het leven.

Een kind kan niet een lezing geven of woorden van bemoediging spreken; het is zijn aanwezigheid dat vanzelf spreekt. De glimlach van een kind heeft de kracht je hart te doen smelten en je van gedachten te

veranderen. En ik denk dat het is precies dit wat de Herders in die Nacht meegemaakt hebben samen met alle mensen die op bezoek

bij de Kribbe kwamen. De Engelen, de Ster en de Schrift wezen naar de geboorte van een Vorst en deze Vorst was niet te vinden in een paleis maar in een spelonk, die toen



de onzekerste plek was. In die kwetsbaarheid zagen zij dat die ontwapende Vorst de Redder van hun leven wilde zijn, het Anker van hun leven. Hierdoor heeft God zich voorgesteld als een teder en glimlachend Kind dat iedereen blijft uitnodigen het hart voor Hem open te zetten zodat wij mogen ervaren dat Hij ons niet wil opleggen hoe ons leven moet zijn. Maar door Zijn liefde te aanvaarden mogen ook wij van gedachten veranderen en met hoop een nieuwe start aan ons leven geven.



Ik hoop dat wij door het aansteken van de vier kaarsen van de Adventskrans geholpen mogen worden bij de groei naar de geboorte van het Kindje Jezus. En

dat wij met veel parochianen het mysterie van de Kerstnacht mogen aanschouwen zodat wij de 'warmte' van die Uitstraling kunnen uitdragen.

Ik wens jullie allen een goede voorbereiding op Kerstmis en hopelijk zie ik jullie terug in de vieringen. Gods zegen

Pastoor Bruno Sestito



EEN MOOI EN EMOTIONEEL MOMENT



EVEN BIJPRATEN

- We hebben afgelopen weken afscheid genomen van Tiny Spaans-Rijkes, Arie Spaans en Annie Groen-Goudsblom. Wij wensen hun nabestaanden sterkte.
- We mochten ook een dopeling welkom heten in onze parochie, Loic-Victor van Verseveld.
- Wist u dat uw financiële bijdragen voor de kerk fiscaal aftrekbaar zijn? En dat over uw bijdragen geen schenkings- of successierecht hoeft te worden betaald?
- Zondag 12 januari om 12.00 uur is er een Familieviering, tijdens deze viering worden de doopschelpen van de dopelingen van 2024 teruggeven.
- Het jaar is bijna weer om, dat betekent ook nieuwe opgaves voor misintenties. Onze dierbare overledenen willen we niet vergeten. Op dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen is het secretariaat hiervoor open. U kunt natuurlijk ook mailen of het formulier in de brievenbus doen.
- Van maandag 13 januari t/m woensdag 22 januari is pastoor Bruno afwezig. Wij hopen dat hij mag genieten van een welverdiende vakantie in Italië.





Kerstmis vieren met de kinderen

Kerstavond 24 december om 17.30 uur
zingt het kinderkoor
tijdens de Kerst-woord-gebeds-viering
voor gezinnen
wij hebben met z'n allen hard geoefend
komen jullie meezingen en luisteren?





KERSTAVONDVIERING 2024 met het Ritmisch koor

Ook dit jaar willen pastoor Bruno,
de liturgiegroep
en het Ritmisch koor
samen met u
een prachtige kerstavond viering beleven
met als thema `Wanhoop of Hoop?` .

Met de komst van het Kerstkindje
willen we de sfeer
van hoop en vrede op aarde voelen in ons hart.

We nodigen u uit om dat gevoel
met ons mee te beleven in de eucharistieviering
met kerstzang en gebed
op Kerstavond om 19.30uur





Lars Bijvoet en Vrienden

Kerstavond om 22.00 uur

*In dit koor zitten mede studiegenoten
van mijn opleiding in Amsterdam
en een paar mensen van daarbuiten zoals mijn moeder
Sasja Dries.*

*Wij gaan a capella of met orgel
de bekende en onbekende kerststukken zingen voor jullie.*

*Van Gloria in exelsis deo
tot Maria durch ein dornwald ging.*

*Het wordt dus een klassiek geïnspireerde kerstdienst
die ik iedereen zou willen aanraden.*

*Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op kerstavond te
komen luisteren naar ons,
zondag 22 December om 14:00
hebben we onze generale repetitie in de kerk*

*Mijn koor en ik hebben er heel veel zin in
en ik hoop jullie allemaal
vol te laten zijn van de heilige geest doormiddel van de
muziek die wij willen maken.*



*Mensen zouden mij kunnen kennen van de pelgrimstocht die ik twee jaar
geleden heb gemaakt naar Santiago de Compostella vanaf mijn huis in
Broek. Daarover heb ik toen ook vertelt in de kerk. Groet van Lars*

NIEUWS UIT DE PAROCHIE

Nieuw Traject: Bidden met de Bijbel

voor Alpha 1 en 2 én alle andere geïnteresseerden

Op verzoek van vele ex- Alphadeelnemers, starten we op 23 januari 2025 met 'het samen lezen van Bijbelteksten'.

We leren daarbij vooral om op een bepaalde wijze te luisteren naar Gods Woord en naar wat ons eigen antwoord hierop is.

Het Thema van ons eerste traject van negen avonden luidt:

‘Me bewust worden van Gods liefde voor mij.’

Hierbij horen negen Bijbellezingen waar we van uitgaan:

Lezingen die ons op het spoor willen brengen van Gods aanwezigheid en die ons willen aanzetten concreet te gaan bidden.

Data 2025

9 x donderdag van 20 uur - 21.15 uur:

23 en 30 januari

6, 13, 20, 27 februari

6, 13, 20 maart

1x zaterdag van 10 uur-14 uur

met terugblik, lunch en slotviering **29 maart**

Locatie Kloosterhof

Informatie:

joke.kramer@quicknet.nl

smit-elst@quicknet.nl

Opgave op één van bovenstaande e-mails is wenselijker voor ons en voor de groep, maar je bent ook welkom om onaangekondigd deel te nemen. In ieder geval kijken wij ernaar uit om jullie daar te ontmoeten!



*Patricia Smit
Joke Kramer
pastoor Bruno*



Nieuws van Uitvaartvereniging St. Barbara

In het vorige stukje van St. Barbara stond dat in de volgende Rndom De Doper meer informatie zou volgen over onze uitvaartverzorgers. Daarover kan het volgende worden gezegd. Lia Rezelman is onze 1^e uitvaartverzorger en zij is al vele jaren voor Langedijkers, parochianen en niet-parochianen een bekend en vertrouwd gezicht.

Datzelfde gold in iets mindere mate voor Angita Waal. Zij is bijna 30 jaar uitvaartverzorger geweest en heeft veel met Lia samengewerkt, waarbij zij elkaar over en weer vervingen als de ander niet in de gelegenheid was om een uitvaart te regelen en te begeleiden. Angita heeft er na een lange carrière voor gekozen om per 1 oktober 2024 te stoppen als uitvaartverzorger.

Uiteraard is Angita door het bestuur bedankt voor het werk dat ze voor St. Barbara heeft gedaan. Ook hebben we aan haar kenbaar gemaakt dat we alle begrip hebben voor haar keuze, zodat ze nu meer tijd en mogelijkheden heeft om met haar dierbaren door te brengen.

Het vertrek van Angita betekent echter ook dat we op zoek moesten naar een nieuwe reserve uitvaartverzorger. Die hebben we gevonden in de persoon van Els Jonker uit Waarland. Het bestuur heeft een prettig gesprek met haar gehad, waarin we elkaar een beetje hebben leren kennen. Els werkt inmiddels al ruim 5 jaar als uitvaartverzorger en het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat zij samen met Lia en Jan Brink de belangen van onze leden op een goede manier kan behartigen. We wensen Els daarbij veel succes en ook veel voldoening.

U merkt dat St. Barbara volop in beweging is. Hoewel we als uitvaartvereniging meestal op een verdrietig moment in het leven van onze leden komen, blijkt uit dit stukje dat het verre van een 'doodse' boel is. Integendeel, we zijn een 'springlevende' vereniging.

Mocht u meer willen weten, kijkt u eens op onze website
www.stbarbaralangedijk.nl.

Het bestuur wenst u alvast een Zalig Kerstmis en een gelukkig en gezond Nieuwjaar.

Met vriendelijke groet,
Ben Bergen, voorzitter.

Deurcollecte op zondag 15 december

Hoi ik ben Lorenzo, 14 jaar oud en woon in Koedijk. Ik zit op het Jan Arentz in Alkmaar in de derde.

Met een groepje leerlingen uit mijn school ga ik in februari voor twee weken (zonder telefoon!) naar Gambia.

Om meer te weten te komen over de mensen en cultuur, maar vooral om de kinderen die het nodig hebben te helpen via een hands-on project.

Hiervoor moet ik wel zelf het bedrag om de reis mogelijk te maken zelf inzamelen. In totaal is dat € 2000,- Daarbij zou ik u om hulp willen vragen middels een donatie. Natuurlijk krijgt u hier ook iets moois voor terug. Omdat creativiteit een van mijn grootste hobby's is, heb ik kunstwerkjes gemaakt als dank voor uw hulp.

Alle opbrengst gaat via mij direct naar Gambia.

Dank u wel alvast vanuit mijn hart.



KERKBALANS 2024

Voor iedereen heeft de Sint Jan de Doperkerk in Noord-Scharwoude een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw midden in het dorp, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt, waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft.

Het kerkgebouw is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Daarom moet hij goed onderhouden worden om zo ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken maar ook om hem te behouden, gewoon als herkenbaar middelpunt in ons dorp.

We hebben de inwoners van de gemeente Dijk en Waard hard nodig om de kerk in stand te houden. We zijn blij met alle opbrengsten van misintenties en collecten en met het werk van onze vele vrijwilligers. Maar met vrijwilligers alleen redden we het helaas niet. Er komt zoveel bij kijken, waar u misschien niet eens erg in hebt. Veel wordt vaak als vanzelfsprekend aangenomen. Behalve de 'gewone' kosten voor de vieringen is er ook geld nodig voor het onderhoud van het gebouw. En natuurlijk zijn de onderhoudskosten vele malen hoger dan bij u thuis. Alles gaat meteen in het groot. Daarom is de Actie Kerkbalans in het leven geroepen. We hebben ieders steun hard nodig. Ook die van u. Dus op naar de kerk van morgen dan kunnen wij de mooie monumentale Sint Jan de Doperkerk blijven onderhouden ! Met uw financiële bijdrage aan de Actie Kerkbalans houdt u onze gemeenschap en de Sint Jan de Doperkerk in stand.

U wilt toch ook dat de kerk blijft ? We zien graag uw bijdrage voor de kerk, opgebracht door jong en oud. Door mensen met een hart voor elkaar, voor het beeldbepalend gebouw in ons dorp en haar geschiedenis. Ook als u niet zo vaak in de kerk komt, of misschien wel helemaal niet, is uw steun meer dan van harte welkom.

Doneer dan nu. Bij voorbaat heel hartelijk bedankt.

Tot en met 30 november 2024 is € 96.233,00 ontvangen. Dat is € 3.638,00 minder dan vorig jaar over dezelfde periode. De maandelijkse opbrengst collectes zijn tot en met 30 november

€ 24.914,00, wat ten opzichte van 2023 over dezelfde periode met € 3.415,00 is gestegen.

	Kerkebalans		Collectes	
	2024	2023	2024	2023
Januari	22.907,00	27.342,00	2.146,00	3.411,00
Februari	21.035,00	20.380,00	1.813,00	1.459,00
Maart	9.405,00	6.215,00	1.972,00	1.431,00
April	4.857,00	4.664,00	3.513,00	2.547,00
Mei	3.486,00	3.896,00	2.594,00	2.442,00
Juni	4.826,00	3.085,00	2.295,00	1.965,00
Juli	3.312,00	2.868,00	2.612,00	1.690,00
Augustus	2.637,00	2.368,00	1.367,00	747,00
September	2.354,00	4.743,00	1.811,00	2.088,00
Oktober	10.667,00	15.046,00	2.357,00	2.291,00
November	10.747,00	9.264,00	2.434,00	1.428,00
	96.233,00	99.871,00	24.914,00	21.499,00

Hoe kunt u ons steunen?

U kunt ons financieel ondersteunen op de wijze die u het prettigst vindt, zoals:

Een bedrag overmaken op de bankrekening van de parochie: NL 64 RABO 034.66.09.100 (t.n.v. Parochie Sint Jan de Doper, Kerkbijdrage te Noord-Scharwoude);

Kom naar de vieringen in de kerk en doneer via de collecteschaal;

Periodiek een bedrag overmaken (12 keer een kleiner bedrag is ook zeer welkom); bij voorkeur via een automatische incasso; voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.

De parochie vernoemen in uw testament (= legaat). Kost u nu niks, maar u geeft in de toekomst. Wij informeren u graag over deze mogelijkheid;

Via een periodieke gift. Dit betreft een contract voor de duur van minimaal vijf jaren, waarbij u per jaar een vast bedrag doneert aan de parochie. Deze overeenkomst is door de Belastingdienst

geïnitieerd. Op basis van deze overeenkomst kunt u – zonder voorwaarden – de gehele gift volledig van uw belasting aftrekken. Onze parochie valt, als onderdeel van de RK Kerk, onder de categorie ANBI-instelling.

U kunt een donatie aan parochie Sint Jan de Doper Noord-Scharwoude ook overmaken via bijgaande QR-code.



**WE
DOEN
HET
SAMEN!**

VERSLAG VAN DE BISSCHOP

Catechese Neocatechumenale Weg in Langedijk

Arsacal: dinsdag, 19 november 2024

Maandag 18 november was ik in Langedijk (Noord-Scharwoude) voor de viering van de overhandiging van de bijbel aan het einde van een catechese van de Neocatechumenale Weg. Pastoor Bruno Sestito en de catechisten sluiten komende weekend de catechese af en kunnen er met veel voldoening op terugkijken. Ook hier het fenomeen wat ik op allerlei plaatsen tegenkom...



Catechese

De mensen die hadden deelgenomen keken goed terug op deze weken van de catechese. Verschillende mensen brachten dit tot uitdrukking voor of na de viering of tijdens de weerklank na het evangelie van de woordviering.

Catechese van de Neocatechumenale Weg is een vorm van geloofsverdieping die in de parochies kan worden gebruikt. De mensen die de catechese volgen worden uitgenodigd een gemeenschap te vormen en regelmatig samen te komen om verder te groeien in het geloof. De naam wil zeggen dat een volwassene een periode van catechese en inwijding in het geloof volgt voordat hij gedoopt wordt. Die periode heet catechumenaat. Deze catechese is er ook voor wie al gedoopt is, vandaar de naam. In veel parochies wordt deze catechese gevolgd, natuurlijk wanneer de pastoor dat ondersteunt.

Gedoopt willen worden

Er waren nogal wat jongeren bij en mensen die het geloof en kerk hadden (her)ontdekt of pas gedoopt waren. En ook hier weer het fenomeen dat er verschillende jongeren bij waren die nog niet gedoopt zijn, maar graag gedoopt willen worden. Een flinke groep



mensen was bijeen voor de woordviering en daarna een "agape", een ontmoeting met hapjes en drankjes.

Bijbel

De viering heeft als kern dat de bijbel wordt overhandigd aan de deelnemers met de uitnodiging/opdracht om je het Woord van God te leren kennen en het je eigen te maken.

Van harte proficiat aan de pastoor, de catechisten en allen die de catechese hebben gevolgd. Heel mooi! Ik ben dankbaar.

*Mgr. Hendriks is 17 november 70 geworden.
Op maandag 18 november hebben wij voor hem gezongen
En wij wensen hem veel sterkte in het besturen van ons bisdom.*



ERVARINGEN MET DE CATECHESE

Een deelnemer

De afgelopen twee maanden heb ik de catechese van de Neocatechumenale Weg mogen volgen. Ik was hier oorspronkelijk naartoe gegaan om mijn kennis over het geloof en de kerk te vergroten om zo de eerste communie en het vormsel te mogen ontvangen. Nu ik na de afsluiting van de catechese op de afgelopen maanden terugkijk, merk ik dat ik hier veel meer dan alleen kennis heb vergaard. Deze periode heeft mij geholpen met het opbouwen en versterken van mijn liefde voor God, mijzelf en de ander. Dit alles had ik niet gelijk door toen de catechese bezig was. Ik had zelfs mijn twijfels over het doorgaan met de Neocatechumenale Weg, maar nu ik over de catechese reflecteer, heb ik er ontzettend veel voldoening uit gehaald. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken, en kijk ernaar uit om als gemeenschap verder te gaan.

Een deelnemer

Ik heb mijn catechese bijzonder ervaren. Ik was nog erg nieuw in het christendom en was nog erg benieuwd hoe alles werkte in het christendom en wat het precies allemaal inhoudt. Een vriend van mij is zijn leven lang al gelovig en ik had het er weleens over met hem. En toen heeft hij me een keer mee genomen naar de kerk, en heb ik daar kennis gemaakt met pastoor Bruno. Ik heb sinds toen de catechese gevolgd van begin tot eind. Ik stapte erin met veel vragen en veel nieuwsgierigheid, maar voor mij heeft het goed geholpen om meer duidelijkheid te krijgen over het christendom en hoe het allemaal zit. Alles is duidelijk uitgelegd en ik heb de liefde en de aanwezigheid van God erg gevoeld door deze voor mij speciale avonden. Het was een leuk en bijzonder leerproces. Ik heb veel geleerd en meegemaakt. Het waren bijzondere avonden voor mij, wat mij en mijn zicht tot het geloof totaal veranderd heeft op een goede manier, met grote dank aan pastoor Bruno, de catechisten en de seminaristen die mee geholpen hebben aan de catechese.

NIEUWS VAN BUITEN DE PAROCHIE

Een wereld vol licht en hoop?

Onlangs verscheen er het resultaat van een onderzoek van bijzonder hoogleraar Nadja Jungmann, die vertelt hoe armoede in Nederland kan bestaan en hoe lastig het is om eruit te komen. “Geldzorgen maken ziek”, was één van de conclusies.

Nederland telt 540.000 mensen die onder de armoedegrens leven en 1,2 miljoen mensen die er maar net bovenuit komen. In onze maatschappij lopen mensen allerlei risico's om arm te worden. De flexibele arbeidsmarkt, veel tijdelijk werk en krapte op de woningmarkt maakt het bovendien lastig om een goedkoper huis te vinden. Bovendien kan lang niet iedereen rondkomen van het sociale minimum.

Geldzorgen maken ziek. Mensen met geldstress krijgen vaker lichamelijke en geestelijke klachten zoals angststoornissen, depressie gepaard gaand met hoge bloeddruk en rugpijn. Ze kunnen zich niet meer voorstellen dat er licht is aan het eind van de tunnel.

Bij degenen die in deze situatie verkeren is de schaamte groot. Toch zijn er manieren om de situatie wat te verzachten. Vertel het aan je omgeving en aanvaard hulp. Er is vaak meer mogelijk dan mensen weten!

Als kerken hebben we de verantwoordelijkheid om te zien naar onze naaste, compassie te tonen en de mensen die ongewild in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen te helpen als we daartoe in staat zijn, in welke vorm dan ook. Dat kan door mensen op het juiste spoor te zetten richting overheid, maar ook daadwerkelijk en acuut hulp te bieden waar nodig.



De kerken in Langedijk hebben daartoe gedurende vele jaren hun krachten gebundeld in de Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk. SISL, een diaconaal initiatief van de kerken in Langedijk waarbij geprobeerd wordt om via praktische en financiële ondersteuning een beetje hoop en verlichting te bieden voor mensen in moeilijke situaties. Het zijn uitdagende tijden, de cijfers spreken voor zich en ook aan onze (oude) gemeente Langedijk gaat armoede niet voorbij.

De invloed van de kerken op de maatschappij wordt al jaren minder, maar toch ontslaat dat ons niet van de zorg die gevraagd wordt. Daarom vragen wij u uw medewerking, of u nu meer of minder betrokken bent bij het Kerkelijk leven, en uw medeleven te tonen.

Daarom vragen wij u als lezer ook concreet om een éénmalige of structurele bijdrage aan onze stichting. Elke bijdrage helpt!

Wij zien uw donatie ten name van Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk dan ook graag tegemoet op bankrekeningnummer NL91 RABO 03 1081 2801. SISL heeft een ANBI status.

Voor meer informatie: www.steunfonds-langedijk.nl

Contactpersoon voor hulpaanvragen: tel. 06 1332 1307





*Buiten in de donkere nacht
begint een ster te stralen
met een wonderbare kracht
het is niet te verklaren
met Hem die is verwacht
zal er vrede op aarde neerdalen*

SKOFTIGE KERSTDAGEN!

'n Moôï toidje trug was d'r 'ns in 't land van Israël 'n jong moidje. 't Was 'n pittig ding. D'r skarrel hete Jozef. Die joôn kon verlegen goed timmere...

Toen beurde 't inienen dat middend op de dag d'r 'n engel an kwam vliege met 'n onwoize veert (pittig snel dus). Maria verskoôt 'r oigen 't rambam.

Haai zoi: "Je magge wel bloid weze, je legge baai God an 't voorspien. Je krogge 'n poppie, 'n knechie. Je moste 'm maar Jezus noeme."

En Maria zoi: "Al wul je dat met alle verdul, moin best!!"

Jozef most nei Bethlehem van koizer Augustus. Maria liep op alle dage en dat deervan namme ze de ezel mee, den kon ze deer, al had ze louve biene, mooi opzitte. 't Was puur zo'n end en toene hullie oindeluk in Bethlehem bedaarde, was deer 'n stuit volk. 't Raasde deer van de mense.

Jozef wou in al die drokte 'ns vrage of d'r een herberg of zuk of zo was, want ze ware puur verroid en hadde vezellef alletwei 't end in de bek. Maar al die lui van die herberge zoie: "'t Is hier stenvol, d'r ken gien mens meer baai!" Op 't lest kwamme ze langs 'n skeipeboet en Jozef zoi: "We moste hier maar ho-houwe, den kenne we hier effies uitzakke of messkien ok nag onderzoil."

Nag diezelfde eivend kwam er tussen de os en de ezel 'n knechie ter wereld. Maria was zo bloid as blik! Ze had doeke meebrocht, dus dat was goed skôte. Jozef had onderhand 'n dot hooi in de zeunis dein en loi deer 't purkie op. 'n Endje vedderop zatte d'r wat herders baai hullie skeipe en wasse verlegen sterke verhale an 't vertelle. In iens kwam krek diezelfde engel op hullie an maar nou in 'n merakels moôï lichtgloed. Die hedders verskôte hullie doôd vezellef, wat wul je ok. De engel zoi: "Nei, je moete niet zo verskiete. Ik hew 'n nuwtje. D'r is hier kortbaai een knechie geboren en niet zomaar ientje! Oen nei, haai is de redder van 't volk. Je moste maar op Bethlehem ofgaan deer baai die skeipeboet."

En vort was die engel weer. Koeterdekoet ginge de herders dat op, met al hullie skeipe, 't poppie koiken en vonde dero Maria en Jozef met hullie dat jôje. De boertjes hadde wat barreltjes meebrocht. Wat

skeipemelk en ok skeipewol, want dat was goed teugen de koud. De nuwe ouwelui ware groôsk en verlegen bloid. Ze hoorde nag wat barre verhalen an en bedankte de manne harteluk.

'n Heël end veder, in een aar land, in 't oosten, ware de drie woize. Hullie wasse goed beknikkerd en wiste n zoôt van sterre of. Dat zodoende wiste ze dat 'r 'n heel speciaal kind geboren was. Haai zou de redder van 't volk worre. Ien zo'n grote ster met n steert er an wees hunnie de weg nei de skeipeboet in Bethlehem. Nei 'n barre rois op kamêle kwamme ze oplest an baai de boet.

De oust gaf wat goud (geld zat die vent), de tweid kwam met wierook opperdan en de jongst had wat luchtgoed meebrocht. 't Was Maria en Jozef nou wel duideluk dat hullie dat jôje wel skoftig apart was. Ok deuze manne werde verlegen bdankt en Jozef sjoerde hullie nag nei datte ze 't padje weer ginge inkorte.

Effiesternei zakte ie of en kreeg ie 'n droom. In die droom kwam weer diezelfde engel en die had 't nou over dat hullie nei Egypte moste en ze moste nag ofmake ok want keuning Herodus, die huffer, had hoord dat 'r 'n nuwe keuning geboren was en wou alle klointjes doôd make. Te bot vezelluf. 't Was bar teugenopzienders werk want Egypte was puur uitverdand, maar wat wul je. De are dag soches hewwe ze alles maar bij mekaar zweeld en benne met de ezel hutje an de reed gaan. Herodus struunde 't hele land of maar tot dat ie mork dat Maria en Jozuf h'm puur an z'n steert hadde, was ie mens kwaad vezelluf.

Joop van Diepen



IN MEMORIAM

Wim Kraakman (1928-2024)

Wim groeide op in een gezin met 11 kinderen, hij was er eentje van de melkboer. Hij was nog jong toen hij al mocht venten. Wim was graag misdienaar vooral bij een trouwerij. Na de ULO ging hij werken bij de spoorwegen en daarna werd hij controleur bij de groenteveilingen in Nederland. Hij trouwde met Afra, zijn buurmeisje, en ze gingen wonen in Langedijk. Samen kregen ze een gezin met vier kinderen. Wim hield niet van aandacht, hij was liever gewoon aanwezig en hielp waar hij kon. Na zijn pensioen heeft hij nog mooie reizen gemaakt met Afra, hij werd ook haar helpende hand. Wim was dienstbaar voor de ander en heeft genoten van het leven zoals het op zijn pad kwam.

Tiny Spaans-Rijkes (1932-2024) en Arie Spaans (1934-2024)

Arie zei altijd: "Goh Tien, lagen we maar samen achter in de kerk!"

Dat dat ook echt zou gebeuren hadden ze natuurlijk niet verwacht.

Tiny en Arie leerde elkaar kennen op een dansavond in cafe Rijper, maar Arie was niet Rooms. Toch hield de liefde stand en werd hij Rooms. Zij trouwden en mochten 67 jaar het leven delen. Ze kregen een mooi gezin met vier kinderen. De zorg kwam vooral op Tiny neer, want Arie was altijd aan het werk of ergens in de kost. Tiny was een creatieve duizendpoot: naaien, breien, haken, kaarten maken, koken en bakken. Alles werd met liefde gedaan. Arie's hobby was schuitjes opknappen en dan weer door verkopen. Zelf hebben ze ook genoten op het water, met de camper op pad en verre reizen naar Brazilië en Zuid-Afrika. Ze genoten samen van het leven, van de kinderen en kleinkinderen. De laatste jaren woonden ze in Buitenzorg en dat was fijn met wat extra zorg erbij, maar toch samen. Toen kwam de stap dat Arie naar Oudtburg ging. Het was maar een week dat ze niet samen waar, maar het was een zware week. Samen in Oudtburg waar Tiny op 1 november het leven losliet en Arie haar op 2 november in alle rust volgde.

Samen uit, Samen thuis!



VIERINGEN IN DE PAROCHIE SINT JAN DE DOPER

14 – 15 december: 3^e week van de Advent

Zaterdag 14 december om 19.00 uur: Eucharistieviering

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: T. Beers, lector: R. Brammer

Zondag 15 december om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v.

Ritmisch koor

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Bergen, lector: uit de werkgroep, misdienaars: Sjoerd Brandsma, Vanity Smit, Noah Noronha

Er is een deurcollecte voor jongeren naar Ghana

Maandag 16 december om 19.00 uur: Boeteviering (in de kapel)

Dinsdag 17 december om 9.30 uur: Eucharistieviering

Dinsdag 17 december 18.00 uur: Kerstviering met Waterrijk

Iedereen is welkom

Woensdag 18 december om 8.00 uur: Guldenmis in de kerk

Woensdag 18 december om 11.00 uur: Kerst met De Koolvlet

Donderdag 19 december om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor ouderen

Vrijdag 20 december om 9.30 uur: Eucharistieviering

21 - 22 december: 4^e week van de Advent

Zaterdag 21 december om 19.00 uur: Eucharistieviering

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: H. Huitema, lector: J. Oosterling

Zondag 22 december om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v.

Judith Brandsma, Marion Goedhart en Elly Jol

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: K. van Kleef, lector: GJ. de Haas, misdienaars: Thomas van Diepen, Timothy Noronha, Eduardo Schelhaas



Een stralende ster wijst ons de weg
naar.....



24 december: Kerstavond

17.30 uur: Viering van Woord en Gebed m.m.v. Kinderkoor

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: H. Huitema en P. Bergen,
lector: R. Mulder

19.30 uur: Kerstavondviering m.m.v. Ritmisch koor

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Bergen en K. van Kleef,
lector: uit de werkgroep, misdienaars: Sarah Noronha, Vanity Smit,
Kevin Buter

22.00 uur: Kerstnachtmis m.m.v. Studenten van het Conservatorium

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: T. Beers en K. van Kleef,
lector: A. Beers, misdienaars: Sjoerd Brandsma, Noah Noronha,
Thimothy Noronha



*Ik ben als het licht
naar de wereld gekomen
om ieder die op mij vertrouwt
uit het donker te halen.*



**25 december: Hoogfeest van Kerstmis
(Eerste Kerstdag)**

10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Marja Dignum en Judith Brandsma

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: T. Beers,
lector: C. Engwerda, misdienaars: Jetske Rood, Deborah Noronha,
Clair Noronha

15.00 uur: Kindje wiegen bij de kerststal in de kerk



**26 december: Heilige Stefanus, martelaar
(Tweede Kerstdag)**

10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Kadans

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: H. Huitema, lector: T. Beers,
misdienaars: Thijs Beijers, Sanna Mulder, Jonas Beers

Vrijdag 27 december om 9.30 uur: Eucharistieviering

28 - 29 december: Feest van de Heilige familie Jezus, Maria, Jozef

Zaterdag 28 december om 19.00 uur: Eucharistieviering

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: K. van Kleef, lector: L. Kamp

**Zondag 29 december om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v.
Samenzang**

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Bergen,
lector: M. Grootjes, misdienaars: Anthony Oosterling,
Clarissa Hartholt, Eduardo Schelhaas

**Dinsdag 31 december om 19.00 uur Oudjaarsviering m.m.v.
Ritmisch koor**

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: T. Beers, lector: uit de
werkgroep, misdienaars: Thijs Beijers, Timothy Noronha,
Clair Noronha

Woensdag 1 januari om 11.00 uur: Eucharistieviering (in de kapel)

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: H. Huitema, lector: T. Beers

Donderdag 2 januari om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor ouderen

Vrijdag 3 januari om 9.30 uur: Eucharistieviering

4 – 5 januari: Openbaring des Heren

Zaterdag 4 januari om 19.00 uur: Eucharistieviering

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: T. Beers, lector: J. Oosterling

Zondag 5 januari om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Judith Brandsma en Marja Dignum

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: W. Hoogendam,
lector: M. Beers, misdienaars: Thomas van Diepen,
Deborah Noronha, Kevin Buter, Jonas Beers

Maandag 6 januari om 19.00 uur: Stille aanbidding

Dinsdag 7 januari om 9.30 uur: Eucharistieviering

Woensdag 8 januari om 19.00 uur: Eucharistieviering

Donderdag 9 januari om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor ouderen

Vrijdag 10 januari om 9.30 uur: Eucharistieviering

11 – 12 januari: Doop van de Heer

Zaterdag 11 januari om 19.00 uur: Eucharistieviering

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: T. Beers, lector: R. Brammer

Zondag 12 januari om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. ToKéTo

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: W. Hoogendam,
lector: GJ. de Haas, misdienaars: Jetske Rood, Vanity Smit,
Noah Noronha

Zondag 12 januari om 12.00 uur: Familieviering

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Bergen

Donderdag 16 januari om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor ouderen

KERSTWOORDZOEKER

december
 ezel
 goud
 kerstmis
 lichtjes
 stal

diner
 familie
 herders
 kerststol
 piek
 ster

donker
 geboorte
 kaars
 koningen
 slee
 wierook

engelen
 gezelligheid
 kerstboom
 kribbe
 sneeuw

G	G	V	R	O	L	D	O	N	K	E	R
D	E	C	E	M	B	E	R	P	I	E	K
W	B	Z	K	E	I	S	L	E	E	J	E
I	O	N	E	G	N	I	N	O	K	B	E
E	O	K	R	L	C	G	K	E	B	Z	K
R	R	K	S	H	L	E	E	I	E	A	E
O	T	S	T	E	R	I	R	L	A	U	R
O	E	J	S	S	D	K	G	R	E	S	W
K	E	T	T	U	T	F	S	H	E	N	E
S	A	M	O	O	B	T	S	R	E	K	S
L	I	G	L	T	F	A	M	I	L	I	E
S	R	E	D	R	E	H	R	E	N	I	D

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MISINTENTIES

Zondag 15 december

Gert en Sjaan Stoop-Poland; Muus Kramer; Els Traa-Schavemaker Joris Ruijter en zoon Sjors; onze Daniëlle, ouders Paul en Aaltje Bergen-Bien en Jan en Maartje Blom-Korstman en overleden familieleden; Herman Overtoom en dochter Irma; Niek en Corrie Brammer-Noordstrand, Cor en Veronica Veldman-Goedhart; Piet Hink; Jaap en Jo Bruijn-Tetteroo, Astrid, Gerard en Marja; Astrid Bruijn-Offermans, Jaap en Co van Helden-van Beek; Bep Bulte-Hoogwater; Hennie Tesselaar; Gurie Nan-van der Vliet; Anneke Henselmans-Leijen.

Donderdag 19 december

Piet Rietveld; Cor Kortekaas; Vrony Hink-Tak; Cor Wokke; overleden familie Bruin-Louwen en familie Schipper-Jong; Gerard Bet; Wim Kraakman.

Vrijdag 20 december

Dick Kamp.

Zondag 22 december

Familie Masteling; Gerard Louter; Bep Bulte-Hoogwater; Anneke Henselmans-Leijen; Cor Goedhart en Gonnie Goedhart-Molenaar.

24 december Kerstavond 17.30 uur

Carina Stoop-Vonk; Arian Hink.

Kerstavond 24 december Kerstavond 20.00 uur

Dennis Blokdijk en Adam, Piet en Marie Bergen-Hoogeboom, Ria Bergen, Jan en Nel Blokdijk; Gert en Sjaan Stoop-Poland; Muus Kramer; Els Traa-Schavemaker; Stef en Riet Beers-Bleeker, John Ignatius Repi; Piet en Gon Beers-van der Vliet; Jaap en Nel Beers-van Kleef; onze Daniëlle, ouders Paul en Aaltje Bergen-Bien en Jan en Maartje Blom-Korstman en overleden familieleden; Carina Stoop-Vonk; Herman Overtoom en dochter Irma; Ans Bruin-van Gool; Jan Brink; Jaap en Truus Buter-van der Lee; Jack en Jackie Buter en overleden familie Buter-Put; Corry Kuiper-Mul; Tiny en Kees Groen-Stam en zoon Gerard, familie Stam en ouders Kos-Kos; Jaap en Annie

Dekker-van Kleef; Piet Hink; Bep Bulte-Hoogwater; Jaap en Jo Bruijn-Tetteroo, Astrid, Gerard en Marja; Astrid Bruijn-Offermans, Jaap en Co van Helden-van Beek; Gurie Nan-van der Vliet; Jan en Corrie Hoffer-Ruiter, Gre Bos-Smits en familie Mes, Gerda Hoffer; Dennis Groen; Dick van Kleef; Ben en Agie Beemsterboer-Bleeker, de broertjes Dennis en Dave Roozendaal en Ronald Ton; Jan Dekker en dochter Sandra; Nico Brammer; Jenne Kramer; Arian Hink
Jan en Marie Grootjes-Molenaar, Elly en Maria; Gerda Danenberg-Raven.

Woensdag 25 december 1e Kerstdag

Jack Brink en zegen over zijn gezin, familie en vrienden; Jan Blankendaal; Jan en Nel Mettes en dochter Elles; Dick Kamp; Ton Koppes; Bep Bulte-Hoogwater; Tineke Gerrits-de Vries.

Donderdag 26 december 2e Kerstdag

Piet Rietveld; Cor Kortekaas; Wim en Anny Bleeker-Appelman, Jan en Annie Huitema-Rijper, Peter, Jack, Gertruud en kleindochter Esther; Piet Woestenburg; Cor Goedhart en Gonnie Goedhart-Molenaar; Martijn Beemsterboer, Jan en Janny Beemsterboer-Vader.

Zaterdag 28 december

Jenne Kramer.

Zondag 29 december

Familie Kramer-van den Berg; we vieren de jaardienst van Gerda Danenberg-Raven; Ria Henselmans-Koopman; Anneke Henselmans-Leijen.

Dinsdag 31 december Oudjaarsavondviering

Muus Kramer; onze Daniëlle, ouders Paul en Aaltje Bergen-Bien en Jan en Maartje Blom-Korstman en overleden familieleden; Herman Overtoom en dochter Irma; Piet Hink; Jaap en Jo Bruijn-Tetteroo, Astrid, Gerard en Marja; Astrid Bruijn-Offermans, Jaap en Co van Helden-van Beek; Piet en Trien Mul-Bakker, Jan Mul, Cees en Joke Wittenberg-Goudsblom; Gurie Nan-van der Vliet; Jan Dekker en dochter Sandra.

Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag

Dick Kamp; Piet Woestenburg.

Donderdag 2 januari

Niek en Riet Spaans-Louwen, dochter Lida en schoonzoon Frank; Cor Wokke; Ria Henselmans-Koopman; Wim Kraakman; Piet Rietveld.

Zondag 5 januari

Familie Kramer-van den Berg; Jan Blankendaal; familie Kramer-Bot; Gert en Aagt Koopman Zijp; Bep Bulte-Hoogwater; Anneke Henselmans-Leijen.

Donderdag 9 januari

Anneke Henselmans-Leijen; Wim Kraakman; Piet Rietveld.

Zondag 12 januari

Freek en Truus Hink-Appel; Anneke Henselmans-Leijen.

Donderdag 16 januari

Cor Wokke; Wim Kraakman; Dennis Blokdijk en Adam, Jan en Nel Blokdijk; Piet Rietveld.

Viering in Buitenzorg

Donderdag 9 januari om 16.15 uur



FORMULIER OM MISINTENTIE OP TE GEVEN

Naam overledene(n).....

.....

Tekst bij bijzondere
gelegenheid:.....

.....

Datum waarvoor de intentie wordt aangevraagd:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Opgegeven door:

Naam: _____

Telefoon: _____

Email: _____

Email uitsluitend voor toezending bevestiging

Kosten van een misintentie zijn € 10,00. U kunt dit contant betalen of overmaken naar bankrekening NL 95 RABO 0346 6002 00 t.n.v. RK parochie St. Jan de Doper te Noord-Scharwoude o.v.v. 'misintentie + naam'
Of de intentie wordt gelezen van het tegoed van het afscheid.

Inleveren bij het parochiesecretariaat



GOD JUL!

VROLIJK KERSTFEEST!

Joyeux Noël!

BUON NATALE!

¡Feliz Navidad!

MERRY CHRISTMAS!

Fröhliche Weihnachten!