

# RONDON DE DOPER



**GELOVEN DOEN WE SAMEN!**

18 januari – 28 februari 2025

**PAROCHIE SINT JAN DE DOPER**

Dorpsstraat 516

1723 HG Noord-Scharwoude

0226-312423

# **G**EDICHT

## **Jubeljaar 2025**

*Vlam van liefde,  
hoop die ons doet leven,  
hoor ons lied,  
een lofzang uit ons hart.  
Gij, de bron van vred' en eeuwig leven,  
laat ons veilig voortgaan aan uw hand.  
Alle landen, volkeren en talen  
die in nacht en duisternis verdwalen  
zien een licht: uw Woord komt hen bezoeken.  
Wie gebroken is,  
mag uw Zoon ontmoeten.  
Goede God, geduldig, vol erbarmen,  
toon uw trouw aan kleinen en aan armen.  
Bron van hoop,  
Gij scheidt een nieuwe aarde.  
Zend uw Adem, God, laat ons niet verharderen.  
Onze ogen zien de nieuwe morgen.  
Gij komt nader, houdt U niet verborgen,  
zendt ons uit: 'Verkondigt allerwegen:  
Ik ben God-met-u. Ga, ontvang mijn zegen!'*

## **V**AN DE REDACTIE

## **nr. 1 jaargang 46**

Een nieuw jaar is van start gegaan, wat zal het ons brengen? In ieder geval de Rondom De Doper met regelmaat in de brievenbus. Deze keer een mooie terugblik op de Rome-reis en de kerstperiode. Daarnaast veel informatie over allerlei activiteiten.

**Inleveren kopie** voor de volgende Rondom de Doper (1 maart-11 april) vóór 17 februari aanstaande. NR 2 wordt bezorgd tussen 26-28 februari. Kopie naar [petra.reus@sintjandedoper.nl](mailto:petra.reus@sintjandedoper.nl)

- 4 Pastoor aan het woord
- 11 Even bijpraten
- 12 Verslag Rome reis met 50 pelgrims uit Langedijk
- 17 Nieuwjaarstoespraak van de vice-voorzitter
- 19 Wat doet het bestuur zoal?
- 24 De heiligheid van huwelijk en gezin
- 28 Kerkbalans 2025
- 30 Nieuws vanuit de parochie
- 34 In memoriam
- 36 Vieringen overzicht
- 39 Misintenties

**Pastoor Bruno Sestito** [pastoorbruno@sintjandedoper.nl](mailto:pastoorbruno@sintjandedoper.nl)

**Parochiesecretariaat** dins-, donder- en vrijdagmorgen open van 9.00 tot 12.00 uur [secretariaat@sintjandedoper.nl](mailto:secretariaat@sintjandedoper.nl)  
bankrekening parochie NL 95 RABO 034.66.00.200

**Kloosterhof** beheer iedere morgen aanwezig van 9.30 tot 12.00 uur  
tel. 06-38664309, [infokloosterhof@sintjandedoper.nl](mailto:infokloosterhof@sintjandedoper.nl)

### **Parochiecoördinator**

Petra Reus, tel. 06-22021748, [petra.reus@sintjandedoper.nl](mailto:petra.reus@sintjandedoper.nl)

**R.K. kerkhof** beheerder dhr. D. Bruijn, tel. 341244,  
[kerkhof@sintjandedoper.nl](mailto:kerkhof@sintjandedoper.nl)

### **Uitvaartverzorgster van uitvaartvereniging St. Barbara Langedijk**

Mw. L. Rezelman, tel. 06-53427129

**Rouwondersteuning** Mw. M. Beers, tel. 06-52212676

**PCI** [secretariaat@sintjandedoper.nl](mailto:secretariaat@sintjandedoper.nl)

**Rondom de Doper** per jaar; € 16,00 (per post: € 32,50)  
bankrekening abonnement RDD: NL 14 RABO 0156 4674 96

## PASTOOR BRUNO AAN HET WOORD

Beste broeders en zusters,  
Nogmaals alle beste wensen  
voor iedereen en dat dit  
jubeljaar 2025 een jaar van de  
Hoop voor iedereen kan zijn.  
Een reden om nog hoop te  
krijgen is om aan de geweldige  
reis naar Rome te denken.



Wat is deze bijzonder geweest!

Voor mij persoonlijk is deze pelgrimstocht een bevestiging geweest dat als ik op God vertrouw alles wel goed komt!

Een paar dagen voor ons vertrek kwamen Paul Bergen en ik samen om de laatste puntjes op de i te zetten, om de voorbereiding af te ronden. God zij dank hebben wij dit op tijd gedaan.



Op dinsdag vóór ons  
vertrek werd ik door  
mijn beste  
Italiaanse vriend  
gebeld dat zijn  
moeder plotseling  
overleden was.  
Voor mij was dit  
moeilijk te  
begrijpen want een

paar uren daarvoor had ik met haar een vrolijk telefoongesprek gehad. Omdat wij alles voor de Romereis al op tijd geregeld hadden kon en mocht dat ik eerder naar Italië vliegen om in mijn geboorte streek bij de uitvaart te mogen voorgaan.

Wat emotie en commotie!

Deze vrouw, mamma Antonella, was voor mij een tweede moeder. Ik heb haar leren kennen door haar twee kinderen, die op dezelfde middelbare school zaten als ik. Vanaf toen is een broederlijke vriendschap ontstaan tot de dag van vandaag. Als gezin zijn zij een

paar keer in Nederland geweest, want Antonella wilde als een zorgzame moeder zien of ik het hier goed had. Zij heeft haar interesse voor mijn leven getoond tot haar laatste gesprek met mij.

Ik ben dankbaar dat ik haar via haar zoons heb leren kennen; dankbaar voor wat zij voor mijn leven heeft betekend, en ik ben er zeker van dat zij van Boven voor mij blijft bidden.

Met deze gevoelens van verdriet en dankbaarheid ben ik alsnog naar Rome gegaan om op het vliegveld de Nederlandse pelgrims te ontvangen. Het was wel spannend, maar de blijheid en de hartelijkheid om elkaar weer te zien heeft van die zonnige dag een stralende dag gemaakt en ook een goede start van deze pelgrimstocht.



Ik zou jullie alles willen vertellen, met name de WONDEREN die wij iedere dag mochten beleven, maar ik denk dat jullie intussen wel gehoord hebben hoe deze reis verlopen is.

Een geestelijke ervaring die ik toch met jullie graag wil delen is de ontmoeting geweest met kardinaal Angelo Comastri op de

eerste avond van de bedevaart. Deze kardinaal is de emerituspastoor van de Sint Pieter Basiliek en staat ook bekend als een heilige man.

Zoals paus Franciscus was kardinaal Comastri bevriend met 'mamma Antonella' en door hem op de eerste avond die wij in Rome waren te ontmoeten werd mij bevestigd dat de Hemel bestaat; dat wij in de Verrezen Christus verbonden zijn en dat het Eeuwige Leven bestaat. Het feit dat wij de Paus van zo dichtbij konden zien en met hem spreken ervaar ik dat 'Antonella' voor ons een hemelse voorspreekster geweest is.



Wat een kado!

Ik kan het nog niet bevatten!

Hoe was het mogelijk dat wij écht zo dichtbij de Paus kwamen en dat ik samen met Paul Bergen met hem kon praten! Als ik daaraan terug denk krijg ik nog steeds tranen in mijn ogen! Geweldig!

Ik wil Mgr. Hendriks ook hier thuis nogmaals hartelijke danken voor zijn inzet en zijn brief die ons toegelaten heeft om naast paus Franciscus te mogen zitten.

Ik wil Paul Bergen bedanken voor zijn inspanning rond de organisatie voor deze reis.

Wij zijn hiervoor samen meer dan een jaar met tijd en moeite bezig geweest; maar de blijheid en de dankbaarheid van alle pelgrims, hoe iedereen daarop terug kijkt, is de beste beloning die wij zouden kunnen krijgen.

Ik wil ook alle pelgrims bedanken voor hun actieve meedoen en hun vreugde in die dagen ondanks de vermoeidheid. De gezelligheid, de broederschap, de verbondenheid en het genieten van ieder moment heeft van de vijftig verschillende pelgrims één hechte groep gemaakt.

Mijn dank ook aan Stefania, die onze Italiaanse gids geweest is. Met diepgang en vrolijkheid heeft zij ons vergezeld en ons in de geschiedenis van het oude Rome geleid.

Als hij daarvoor in de gelegenheid was kwam ook bij ons de pas-gewijde priester en nu in Rome studerende Júan Ígnacius om mij in de vertaling naar het Nederlands te helpen en om ons van zijn 'grappige wijsheid' te laten genieten.

Grazie mille aan iedereen,  
aan de sponsors en ook vooral voor jullie gebeden.

Pastoor Bruno.







## **Beste broeders en zusters,**

De Kersttijd is afgelopen, maar de intensiteit waarmee ik deze periode beleefd heb blijft in mij hangen. Wij kwamen van onze pelgrimstocht uit Rome terug en toen wachtte de voorbereiding op Kerstmis op mij. Hoewel ik verkouden en grieperig was kon ik het redden, ook mede dankzij jullie gebeden. Het bezoek van de verschillende



scholen heeft een dankbaar gevoel in mij opgewekt bij het zien van zoveel jongeren en jonge gezinnen in onze kerk. De manier waarop zij van de schoonheid en de feestelijke versiering van onze kerk genoten hebben versterkte in mij trots te zijn op onze vrijwilligers, en ook dankbaar te zijn voor jullie financiële steun die ons in staat stelt onze 'kathedraal' in goede staat te kunnen houden.

De goede voorbereiding samen met alle koren en groepen liet toe dat ik sereen in alle vieringen mocht voorgaan en hiervan mocht genieten. Ik heb nog steeds het gevoel dat dit jaar alle vieringen meer bezocht waren dan de andere jaren, en dat doet ons allen goed.

In deze Kerstperiode mochten wij ons verheugen op de doop van Ria Bruijn en het huwelijk van Robin en Anne-Jet Hink. Het was ook iets bijzonders om in deze tijd waarin wij de geboorte van het Kindje Jezus vieren, voor te gaan bij verschillende uitvaartdiensten. In zekere zin heeft het mij geholpen om beter te beseffen wat Kerstmis voor mij kan betekenen, dat God via zijn Zoon op de aarde gekomen is om ons op een menselijke manier te benaderen zodat Hij ons zélf mee in de Hemel kan brengen. Inderdaad lezen wij in de Bijbel hoe



Jezus uit de Hemel neergedaald is om voor ons een weg naar de Hemel te openen.

Ik hoop dat wij in dit Jubileumjaar van de Hoop steeds meer in het Geloof in het Eeuwig Leven mogen groeien en steeds dieper begrijpen wat het voor ons betekent. Moge het gebed samen met de Sacramenten voor ons een *wapen* kunnen worden en dat wij hierdoor een bijdrage voor de vrede op aarde kunnen leveren.



Gods zegen  
Pastoor Bruno

## EVEN BIJPRATEN

- We hebben de laatste maanden afscheid genomen van Tini Groot-Goedhart, Riet Kaijer-Leek, Jan Bruin, Tiny Smit-Volkers en Cor Nan. Wij wensen hun nabestaanden sterkte.
- We mochten ook nieuwe parochianen welkom heten, Ria Bruijn-Pinster is onlangs gedoopt.
- Wist u dat uw financiële bijdragen voor de kerk fiscaal aftrekbaar zijn? En dat over uw bijdragen geen schenkings- of successierecht hoeft te worden betaald?
- Elke donderdagmorgen half 10 is er een eucharistieviering in de kapel in Kloosterhof onder de naam 'Hart voor Ouderen'. Na afloop is er tot 11 uur koffiedrinken in de zaal, waarbij we elkaar kunnen ontmoeten.

Misschien ook iets voor u?

- Goede stoelen en een prettige temperatuur in de kapel;
- Trio Tokéto zingt elke week in de viering;
- Hulp van gastvrouwen bij de entree en de garderobe;
- Als u in een rolstoel zit wordt daar ruimte voor gemaakt;
- Als u vervoer nodig hebt om naar Kloosterhof te komen zoeken we naar een oplossing.

Kom er gerust bij donderdagochtend, u bent van harte welkom!

- De voorbereiding van de 1<sup>e</sup> H. Communie is van start gegaan, een groep van 10 kinderen heeft zich aangemeld.



# VERSLAG ROME REIS MET 50 PELGRIMS UIT LANGEDIJK

Verslag Rome reis met 50 pelgrims uit Langedijk

Is het mogelijk om in 6 dagen Rome te bezoeken en te ontdekken. Nee, dat is een onmogelijke opgave. Maar om met 50 pelgrims de sfeer en ambiance van Rome en het Vaticaan te proeven dat is een geweldige uitdaging en ook, zo bleek, een fantastische ervaring. Want dat hebben we gedaan. 30 november om 6:00 vertrekken vanuit Langedijk en met bus, vliegtuig en bus op naar Rome. Een vol programma met bezoek aan kerken, de paus en wandelen door stad langs oudheid en ander schoons.



Na een goede vlucht in de middag meteen op ontdekkingstocht naar de eerste kerk van al die 900 kerken die er bestaan in Rome. Van klein en eenvoudig tot grote basilieken. Met de uitleg van Stephanie en aanvullingen van pastoor Bruno op naar de St Jan van Lateranen (Arcibasilica di San Giovanni in Laterano).

Hier de eerste uiting van saamhorigheid en beleving van geloof in een kerk. Opgericht in 313. In 1650 is de huidige vorm ontstaan. Het voert te ver om in dit verslag in detail te treden maar via google vindt u alle uitgebreide informatie over Rome. Of wellicht gaat u zelf



op pelgrimsreis; het is de moeite waard.

Zondag de dag des heren. Daarvoor zijn we naar de Friezenkerk gegaan, een Nederlands rustpunt in Rome vlakbij het Sint Pieterplein. In 1141 gebouwd door een Friezen kolonie. Inwoners van heel Europa. De voorganger in

eucharistie was Antoin Bodar en Eric van Teijlingen was er ook.

Na de viering koffie en konden we buiten kijken en luisteren naar de zondag toespraak, het Angelus, van de paus.



Na een pizza Margarita op naar de kerk van de paus de Sint Pieter Basiliek. Met de bouw werd in 1506 begonnen. Je bent er niet zomaar binnen. In het Vaticaan gelden strenge veiligheidsmaatregelen. Je staat in de rij en mag door een detectiepoortje. Maar dan kom je in een basiliek, een van de grootste ter wereld. De rustplaats van Petrus die onder het hoofdaltaar begraven ligt. Heerlijk om door de basiliek te

zwerven; van de crypte tot in de koepel kun je kijken, van de piëta tot de stoel van Petrus.

En wat een mooi gezang tijdens de eucharistie die gehouden werd. Maandag. Vandaag een vol programma met bezoeken aan het Vaticaans museum, de basiliek Santa Maria Maggiore, de Santa Prassede.



Het Vaticaans museum ontworpen rond de Sixtijnse kapel. Hier is voor mij een van de meest treffende uitingen van geloven in God. God reikt de hand, komt naar ons toe. Hij is er voor ons. Wij mogen ons openstellen voor zijn aandacht en liefde. Geschilderd door Michelangelo liggend op een steiger in

1506. Voetje voor voetje lopen langs schilderijen, tapijt en beelden. Van bizar tot intense schoonheid. Verschillende stijlen. Wat een indrukken doe je op.



Een volgende ervaring met 50 man met de metro op stap. Goed weten welke richtingen waar uit te stappen. Naar de Santa Maria Maggiore. De eerste kerk ter ere van Maria. Ook weer een basiliek. Basiliek zegt iets over de vorm. Die vorm werd al gebruikt voor vergaderzalen bij de Romeinen. De kerk

werd gebouwd volgens een legende waarin de paus en een christen, genaamd Johannes, in een droom de opdracht kregen een kerk te

bouwen. Je hoort de opmerkingen; hoe bedenken ze al dat moois maar ook hoe onderhouden ze al die schoonheid. En al die prachtige mozaïeken op de grond.



Als toetje de basiliek Santa Prassede. De uitleg door Stephania over bogen en de schilderijen en in Mozaïek gelegde versieringen maakt ons duidelijk dat er over elk element is nagedacht en deze een functie heeft.

De foto's hebben het er maar druk mee. Maar het valt ook niet altijd mee om het moois exact weer te geven. Terug met de metro op naar pasta maaltijd.



Dinsdag. Op naar de basiliek St Paulus buiten de muren. Die ligt aan de buitenkant van Rome. We vieren de eucharistie in de Benedictus kapel. Daarna genieten van een prachtige binnenkant en de tuin. Wat een plafond, zo mooi. Een eervolle plek voor Paulus, die zichzelf vol overgave gaf voor het overbrengen van de boodschap van Jezus. Ook even knielen in de crypte waar relikwieën van Paulus zijn bewaard.



Volgende bezoek is aan de

catacomben van H Tecla. Weer een van die bijzondere plekken in Rome. Het is een dodenstad. De eerste christenen begroeven hier hun overledenen. Iedereen is gelijk dus ieder heeft hier dezelfde eenvoudige rustplek. Indrukwekkende manier, deze rustplaats voor de christenen uit die tijd rond 400.



Na een ietwat chaotische lunch, 50 hongerige en dorstige pelgrims te voeden in een lunchroom is een hele klus, Op naar het oude Rome, en met name het Colosseum, een amfitheater. Het is inderdaad kolossaal. Een plek voor feesten maar op oud Romeinse



wijze. Gladiatoren, wagenrennen, dieren gevechten, theater en sportwedstijden. Wandelen langs het forum Romanum het handelshart van Rome in die tijd. Als tussendoortje een bezoek aan de basiliek van de heilige Cosma e Damiano. Een rustplaats voor mensen die buiten zichzelf zijn. En een

prachtige kerststal(dorp)Maar wat een prachtig interieur.

Terug met de stadsbus. Die is meteen bijna vol met 50 vermoeide pelgrims, maar een goede manier om weer in ons hotel Bonus Pastor te komen.



Woensdag. De dag van de audiëntie bij de paus. Vroeg het bed uit en op naar het plein bij de Sint Pieter. In de hand met een roze papiertje een plekje gevonden. Maar dan komen rode toegangskaartje boven tafel en mogen we zitten op, zeg maar, de eretribune vlakbij de stoel waar de Paus zit. Wat een heerlijk gebeuren zo'n audiëntie.

Iedereen laat op zijn manier zien waar je vandaan komt en hoe je verbonden bent als groep door bijvoorbeeld muziek, zang of dans. Of zuurkool.

Wat bijzonder, pastoor Bruno en Paul met een geel bewijs zaten op de plek waar je de paus persoonlijk mag begroeten en waar je een cadeau kunt overhandigen. Dat was de zak met het logo van Kramer en gevuld dus o.a. met zuurkool.



In de middag een stadswandeling door het hart van Rome langs de Engelenburcht, paleizen, fonteinen, het Pantheon. Een kijkje in de basiliek van de Santa Maria dell'Anima. Hier ligt de Nederlandse paus Adrianus begraven. Heerlijk zo te slenteren door

deze zo mooie stad, met zoveel om te bekijken. Wat hebben Paul en

pastoor Bruno er een onvergetelijk programma van gemaakt en ook nog vol enthousiasme ons meegesleurd langs al dat mooi. Top bedankt daarvoor.

Donderdag. Afscheid/bedank viering in de kapel van het hotel. De bus in met een lunchpakket op naar het vliegveld en naar huis. Na een goede vlucht, met gezang over tante Gre, kwamen we in Langedijk aan bij onze kathedraal met wind en regen. Moe maar voldaan.



*De hele groep bij elkaar*





# NIEUWJAARSTOESPRAAK VAN DE VICE-VOORZITTER

“Ze zeggen dat – om te leren bidden – verdriet de beste leermeester is. Maar je kunt ook bidden als je je hartstikke blij en gelukkig voelt. Wat moet je bidden? Dat weet ik niet, dat moet u zelf bepalen. Ik weet wel, dat het helpt.

Wat men nogal eens vergeet als het over bidden gaat (omdat men er meestal zo plechtig over doet), is iets heel simpels: je moet niet krampachtig ‘op-gaan-zitten’ zoals een hondje dat pootjes geeft, maar je lichaam helemaal ontspannen. In een geheel ontspannen houding kom je namelijk eerder tot een echt gesprek, en dat is wat een gebed hoort te zijn. Je kunt beter een kort gebed zeggen en ieder woord beleven, dan een langgebed [prevelen] en onderweg je concentratie [en daarmee de verbinding] verliezen.”

Dit schreef Toon Hermans in een door hem in 2002 uitgegeven Gebedenboekje. Het kreeg als titel ‘Bidden kun je leren’.

Het is een opdracht voor ons christenen om niet alleen onszelf, maar ook anderen te leren bidden. Oftewel tot het geloof of dieper tot het geloof te komen. Deze opdracht geldt uiteraard in het bijzonder voor pastoor Bruno, en zo ziet hij dat ook. Het afgelopen jaar hebben we opnieuw verschillende nieuwe parochianen, of in ieder geval veel nieuwe kerkgangers, mogen verwelkomen. Er zijn huwelijken ingezegend en er zijn kinderen én volwassenen gedoopt. Dat alles vooral dankzij de inzet van pastoor Bruno. Dat mag best weleens hardop gezegd worden. Hij weet mensen – groot en klein – telkens te enthousiasmeren en te inspireren, en hen te bewegen – zoals hij altijd zegt: hun hart open te stellen voor God en zo de Liefde te ervaren die Hij voor ieder van ons heeft.

Er zijn in 2024 verschillende geloofs- en bezinning bijeenkomsten georganiseerd, waaronder een Alpha-cursus en een catechese verzorgd door leden van een gemeenschap van de Neocatechumenale Weg. In de laatste Rondom de Doper staat een verslag van monseigneur Hendriks over deze catechese. De moeite waard om te lezen. Een deelnemer aan de catechese noemde het “een mooie Weg van groei met hulp van het woord van God, de sacramenten en de gemeenschap”. Dat was fijn om te horen. Deze

bijeenkomsten kunnen ons helpen te blijven groeien in het geloof, als individuele parochianen en indirect ook als parochiegemeenschap.

Ook op andere manieren hebben we er het afgelopen jaar voor u willen zijn.

Wij wisten én weten ons daarbij gesteund door de vele vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers blijft constant, hun inzet onverminderd groot en de kwaliteit is top! Ik ben iedere keer weer trots als ik zie hoe mooi de kerk is versierd, hoe de vieringen worden ondersteund door kosters, misdienaren, lectoren en koren. Hoe de kerk, Kloosterhof, de pastorie en de begraafplaats worden onderhouden. Maar ik ben vooral trots op hoe we met elkaar omgaan, hoe we omzien naar elkaar; mensen worden gehaald en gebracht, zieken en alleenstaanden worden bezocht en nabestaanden en hun overleden dierbaren worden niet vergeten.

Was dan alles positief het afgelopen jaar?

Financieel in ieder geval wel. Dankzij onder andere uw jaarlijkse kerkbijdrage, giften en de collectes konden we weer alle rekeningen betalen. Hartelijk dank hiervoor.

We rekenen ook in 2025 op uw steun, “inclusief inflatiecorrectie”, grapte onze penningmeester, maar hij bedoelde dat volgens mij wel serieus. Het is een rijk bezit: een eigen pastoor, een prachtige monumentale kerk, een pastorie, Kloosterhof, een begraafplaats. Het is heel veel waard – verzekeringstechnisch gezien – maar het levert allemaal niet veel op – uitgezonderd pastoor dan – maar al dat andere moet wel allemaal worden onderhouden. Tezamen met de andere uitgaven is hiervoor steeds veel geld nodig. Ik breng dat graag nog eens onder uw aandacht.

Ja, en dan zijn er natuurlijk ook dingen die niet gaan zoals je zou willen.

U zult wellicht gemerkt hebben dat het Herenkoor sinds eind november niet meer in de kerk heeft gezongen. Dat komt omdat Olof Vugt, de dirigent en organist van het Herenkoor, had besloten om aan het eind van het kerkelijk jaar – eind november dus – te

stoppen. Het besluit heeft ons verrast en heeft ook de nodige impact gehad, met name bij de leden van het koor.

Afgelopen vrijdag is er een gesprek geweest met Olof en een lid van het koor. Het was een goed gesprek, en er is een gereede kans is dat hij weer terugkeert, wat mooi zou zijn. Zodra er duidelijkheid is, zullen we u dat laten weten.

Tot slot wil ik nog een kleine anekdote vertellen. Tijdens de afgelopen kerstviering zei een klein meisje dat ze wel Jezus zou willen zijn. Op de vraag ‘waarom zou je dat willen?’, antwoordde ze: “nou gewoon, dan zou ik de mensen kunnen helpen”.

Ze had nog niet helemaal door dat je ook de mensen kunt helpen, zonder dat je Jezus bent. Maar het enkele feit dát ze graag mensen wil helpen (...) dat stemde me hoopvol en ontroerde ook. Waren alle mensen maar zo, dat zou gewoon mijn liefste wens zijn.

Dan rest mijn niets anders dan nog één allerlaatste opmerking: de Alpha-cursus die op 23 januari van start gaat. Het heeft als thema ‘Bidden met de Bijbel’. Ik beveel het u van harte aan. Want zoals Toon Hermans al zei: bidden kun je leren. En hoe kun je beter leren bidden dan met de Bijbel?

Een gezegend en gezond 2025!

## **Wat en waar brengt de toekomst ons in het nieuwe jaar**



## WAT DOET HET PAROCHIEBESTUUR ZOAL?



*Arie Koomen, Jan Brink, pastoor Bruno, Peter Hink, Sibó Buter  
Petra Reus, Netty Hoffmann, Marita Dekker*

Deze vraag wordt weleens aan ons gesteld. Welnu, hieronder een inblikje in de zaken waarmee wij ons bezighouden.

Het parochiebestuur bestaat uit zeven leden: pastoor Bruno (voorzitter), Peter Hink (vice-voorzitter), Marita Dekker (secretaris), Jan Brink (penningmeester), Arie Koomen (onderhoud) en Netty Hoffmann en Sibó Buter (algemene leden). Het bestuur wordt ondersteund door de parochiecoördinator Petra Reus en vergadert iedere tweede dinsdag van de maand.

Alle leden zijn (na voordracht door het bestuur) benoemd door de bisschop voor een periode van vier jaar. Deze benoeming kan worden verlengd met een tweede (en bij uitzondering met een derde) periode, aldus bepalen de statuten van het Bisdom.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan en heeft voorts als taak de pastoor en pastoraal werker(s) te adviseren over pastoraal beleid.

Deze verantwoordelijkheid is onder te verdelen in vier hoofdtaken (1) het personeel en de vrijwilligers, (2) de financiën, (3) het

onderhoud en (4) de geloofszaken. Alle vier taken zijn een vast agendapunt voor iedere vergadering, die technisch wordt voorgezeten door Peter Hink.

### *Personeel en vrijwilligers*

Het bestuur is niet enkel bestuurder, maar ook werkgever. Op het secretariaat zijn Petra en Petra, in Kloosterhof Gerda en Petra en in de huishouding Marthy en Lien in vaste dienst werkzaam. Met hen heeft het bestuur logischerwijs intensief contact.

Daarnaast hebben we heel veel vrijwilligers in de parochie. Met sommigen is er vaker contact (bijvoorbeeld de koster, lectoren), maar met de meesten hiervan heeft het bestuur geen of niet direct bemoeienis – wij maken alleen maar dankbaar gebruik van hun inzet – maar wij zijn wel verantwoordelijk ingeval er iets ‘misgaat’ in de brede zin van het woord. Gelukkig komt dat weinig voor.

Niettemin proberen we wel voorzover als mogelijk in contact te blijven met (vertegenwoordigers van) de vrijwilligers, onder meer door het jaarlijks parochieel overleg. En we houden natuurlijk het jaarlijkse Sint Jansfeest.

### *Financiën*

Onder deze taak valt het verwerven en ontvangen van geldelijke bijdragen van de parochianen, alsook van andere bijdragen en inkomsten ten behoeve van de parochie. Daarnaast betreft dit het vaststellen en doen van uitgaven en het verlenen van financiële medewerking aan (i) taken die behoren tot het terrein van de parochiële zielzorg (ii) het nakomen van verplichtingen, welke op de parochie rusten als deel van het bisdom en (iii) de exploitatie en onderhoud etc. van al onze roerende en onroerende zaken.

Het verwerven van inkomsten berust grofweg op vier pijlers. De bijdragen van de parochianen (Kerkbalans, collectes, misintenties), subsidies van provincie en het Rijk (bijvoorbeeld voor het vervangen van de leien op de kerk), fundraising (acties zoals de leien- en lichtjesactie) en schenkingen (donaties en legaten). Voorts ontvangen rente op het eigen vermogen.

Aan de uitgave kant van de balans staan de salarissen, de afdracht aan het bisdom en de exploitatie en onderhoud van de kerk en

pastorie (de inkomsten en uitgaven van de begraafplaats en Kloosterhof staan op aparte balansen).

Bijzondere uitgaven en inkomsten, bijvoorbeeld voor het vervangen van de leien niet meegerekend, blijven de jaarlijkse inkomsten en uitgaven de laatste jaren gemiddeld genomen gelijk. Het gaat dan om een bedrag van rond de 220.000 euro dat we ontvangen, en uitgeven.

### *Onderhoud*

Het bestuur over de roerende en onroerende zaken, die behoren tot het parochiaal vermogen, is een gezamenlijke taak; de daadwerkelijke uitvoering berust bij verschillende mensen. Vanuit het bestuur is Arie Koomen direct verantwoordelijke voor al het grote onderhoud, de aanbestedingen daarvan en de contacten met derden die dit uitvoeren (monumentenwacht, gemeente, schilders, uitvoerders, e.d.) Met een eigen team van technische vrijwilligers zorgt hij ook voor het dagelijkse onderhoud / kleine klussen ten behoeve van de kerk, pastorie en Kloosterhof.

Het kerkhof wordt onderhouden door een team onder leiding van Dick Bruijn.

### *Geloofszaken*

Het bestuur heeft ook als taak de pastoor en pastoraal werker(s) te adviseren over pastoraal beleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van geloofsavonden, invulling van (Kerst)vieringen, bedevaartreizen e.d. De voorstellen hierover en uitvoering ervan ligt – uiteraard – primair bij pastoor; het bestuur fungeert als klankbord, en faciliteert.

### *Bisdom*

Het bestuur is bevoegd tot aangaan van overeenkomsten en het verrichten van allerlei andere rechtshandelingen. Deze bevoegdheid is wel begrenst; bij uitgaven boven bepaalde drempelbedragen hebben we vooraf toestemming nodig van het bisdom. Daarentegen kunnen we altijd een beroep doen op (externe) expertise van of via het bisdom.

Tot slot

De bestuurstaak is een mooie en dankbare taak. We doen het allemaal met veel plezier, en krijgen er ook veel voor terug.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel geïnteresseerd zijn of meer informatie willen hebben over een bestuursfunctie (of een andere vrijwilligerstaak), neem dan gerust contact op met pastoor of een van de andere bestuursleden. Wij zien uit naar je reactie!



*God, geef mij alstublieft wijsheid in het nieuwe jaar.  
Help mij te onderscheiden waar U naartoe leidt  
en welke kansen U voor mij hebt geplaatst.  
Geef mij ogen om degenen te zien die U voor mij hebt geplaatst  
om Uw liefde en waarheid te delen.  
Leid mijn stappen  
terwijl ik Uw licht probeer te laten schijnen  
waar ik ook ga.*

# DE HEILIGHEID VAN HUWELIJK EN GEZIN

Afgelopen jaar hebben wij op zondag 29 december het hoogfeest van de Familie van Nazareth gevierd. In de verplichte gebeden die ik moet doen kwam ik op punt 48 van de constitutie *Gaudium et spes - Vreugde en hoop*. Dit gaat over de heiligheid van het huwelijk en gezin.

Dit is het laatste document van 'Het Tweede Vaticaanse Concilie', 8 december 1965, en het doel hiervan is om alle mensen te bereiken. Het eerst deel gaat over de algemene principes van het mens-zijn: wat is de roeping van de mens?



Het tweede deel gaat dieper in op actuele en urgente problemen zoals het huwelijk en de wederzijdse liefde; de voortplanting binnen het kader van de huwelijksliefde; dat alle mensen gelijkwaardig zijn; en dat er geen vorm van

discriminatie in Gods plan is. De vrede en de solidariteit staan hier als een centrale punt.

## - Artikel 2 - De heiligheid van huwelijk en gezin (48)

De diepe levens- en liefdesgemeenschap van de gehuwden, die door de Schepper is ingesteld en waaraan Hij eigen wetten heeft gegeven, komt tot stand door het huwelijksverbond, d.i. door een persoonlijke



onherroepelijke instemming. Zo ontstaat uit de menselijke akt, waardoor de echtgenoten zich aan elkaar schenken en elkaar ontvangen, ook voor de menselijke samenleving het instituut, dat zijn



stabiliteit ontleent aan Gods ordening. Omdat deze heilige band het welzijn zowel van echtgenoten en kinderen als van de samenleving beoogt, is hij niet afhankelijk van menselijke willekeur. Want God zelf is de maker van het huwelijk, dat verschillende waarden en doelstellingen heeft, die alle van het grootste belang zijn voor de instandhouding van het menselijk geslacht, voor de persoonlijke vervolmaking en de eeuwige bestemming van de afzonderlijke leden van het gezin, voor de waardigheid, de stabiliteit, de vrede en de voorspoed van het gezin zelf en van heel de menselijke samenleving. Krachtens hun natuurlijke aard zijn het instituut van het huwelijk en de huwelijksliefde gericht op het voortbrengen en opvoeden van kinderen, en ze vinden hierin als het ware hun hoogtepunt en bekroning. En zo geven man en vrouw, die door het huwelijksverbond "niet langer twee zijn, maar één vlees" (Mt. 19, 6), elkaar hulp en dienstbetoon door de innige verbondenheid van hun persoon en hun activiteit; zo ervaren zij de zin van hun eenheid en verdiepen deze steeds meer. Deze innige verenging, als zijnde het zich wederzijds wegschenken van twee personen, en eveneens het welzijn van de kinderen, vereisen de algehele trouw van de echtgenoten en hun onverbreekbare eenheid.

Christus de Heer heeft zijn overvloedige zegen geschonken aan deze liefde met haar vele aspecten, die ontsprongen is aan de goddelijke liefdebron en gevormd naar het model van zijn eenheid met de Kerk. Want gelijk God eens het initiatief nam tot een verbond van liefde en trouw met zijn volk, zo komt nu de Verlosser der mensen, de



Bruidegom van de Kerk , door het sacrament van het huwelijk tegemoet aan de christelijke echtgenoten. Hij blijft met hen, opdat de echtgenoten elkaar door hun wederzijdse overgave zouden liefhebben in eeuwige trouw, zoals Hij zelf de Kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft overgeleverd. De echte huwelijksliefde wordt opgenomen in de goddelijke liefde en wordt gericht en verrijkt door de

verlossende kracht van Christus en de heilbrengende werkzaamheid van de Kerk, opdat de echtgenoten veilig en zeker de weg zouden vinden naar God en hulp en kracht ontvangen in hun sublieme taak van vader en moeder. Daarom worden de christelijke echtgenoten door een bijzonder sacrament gesterkt en als het ware gewijd met het oog op de plichten en de waardigheid van hun staat. Doordat zij uit de kracht van dit sacrament hun taak in huwelijk en gezin vervullen in de geest van Christus, die heel hun leven doordringt van geloof, hoop en liefde, verwezenlijken zij steeds meer hun persoonlijke volmaaktheid en hun wederzijdse heiliging; en daardoor brengen zij samen eer aan God.

Gesteund door het voorbeeld van hun ouders en het gebed in het gezin, zullen de kinderen en ook alle huisgenoten gemakkelijker openstaan voor echte menselijkheid en de weg vinden naar het heil en de heiligheid. Wat de echtgenoten betreft, die bekleed zijn met de waardigheid en de taak van het vaderschap en het moederschap: zij moeten nauwgezet de plicht van opvoeding vervullen, die op hen allereerst rust, vooral die van de godsdienstige opvoeding.

De kinderen van hun kant dragen als levende leden van het gezin op hun eigen wijze bij tot de heiliging van de ouders. Met dankbaarheid,

piëteit en vertrouwen zullen zij de weldaden van hun ouders beantwoorden en als goede kinderen hen bijstaan in hun



tegenspoed en in de eenzaamheid van hun oude dag. De weduwstaat, moedig aanvaard als voortzetting van de echtelijke roeping, moet door iedereen worden gerespecteerd. Het gezin moet van zijn eigen geestelijke rijkdom edelmoedig meedelen aan andere gezinnen.

Dan zal het christelijk gezin, als voortkomend uit het huwelijk, dat een beeld is van en een deelname aan het liefdeverbond tussen Christus en de Kerk, aan allen laten zien de

levende aanwezigheid van de Verlosser in de wereld en de ware aard van de Kerk, en dit zowel door de liefde van de echtgenoten, hun edelmoedige vruchtbaarheid, hun eenheid en trouw als door de liefdevolle samenwerking van alle gezinsleden.



**G**EEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Actie   
**Kerkebalans**

*Geef vandaag voor  
de kerk van morgen*

**ACTIE KERKBALANS 2025**

In januari gaat de Actie Kerkebalans van start. Het thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Tijdens deze Actie zullen parochianen een brief ontvangen met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage.

*Voor de kerk van morgen*

De kerk is niet alleen voor ons, maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Kerkebalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen



plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. In 2024 was de gezamenlijke toezegging voor de Actie Kerkbalans in onze parochie ruim € 103.000,--. Een mooi bedrag wat hard nodig is om samen kerk te zijn. Heel fijn dat u de kerk financieel blijft steunen in moeilijke tijden.

We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2025 vorm en inhoud te geven.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar parochianen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans . U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op NL64 RABO 03466 09 100 t.n.v. Parochie Sint Jan de Doper, onder vermelding van uw postcode en huisnummer.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.



# NIEUWS UIT DE PAROCHIE

## **Vacature penningmeester Parochie St. Jan de Doper**

Onze penningmeester Jan Brink moet na zijn derde termijn stoppen als penningmeester voor onze parochie en het stokje overdragen aan iemand anders.

Het parochiebestuur is daarom op zoek naar een nieuwe penningmeester.

De penningmeester van de parochie is binnen het bestuur eerstverantwoordelijke voor de gehele financiële situatie van de parochie. De penningmeester heeft met name financieel-bestuurlijke taken in zijn/haar pakket en is eindverantwoordelijk voor de financiële administratie van de parochie. De penningmeester wordt ondersteund door de medewerkers van het secretariaat.

Heeft u interesse of wilt u mee informatie over de functie dan verzoeken wij u een bericht te sturen aan Dhr. J. Brink,

[secretariaat@sintjandedoper.nl](mailto:secretariaat@sintjandedoper.nl)

## **Nieuw traject *Samen Bijbelteksten Lezen***

Op verzoek van vele ex-Alphadeelnemers starten we op 23 januari met het samen lezen van Bijbelteksten. Niet alleen voor ex-Alphadeelnemers, maar voor iedereen (van binnen of buiten onze parochie) die geïnteresseerd is.

Bijbelteksten zijn beschrijvingen van geloofservaringen van bijzondere mensen. Zij verwoordden in deze teksten hun verlangens en hun ontmoetingen met God.

Je kunt de tekst emotioneel lezen, op een manier waarop je een roman leest; of je kunt de tekst rationeel en afstandelijk tot je nemen, op een manier waarop je de krant leest.

Je kunt het verhaal óók op een heel andere wijze lezen: het klinkt nog onwerkelijk, maar je kunt bijvoorbeeld zélf bij de kribbe staan met Kerstmis! Want deze Bijbelverhalen spelen zich hier en nu af en ook wij spelen een rol in dat verhaal.

Om dat te gaan beseffen starten we eind januari met een traject dat 'Bidden met de Bijbel' heet. Niet je Bijbelkennis, maar een open houding is wat hierbij belangrijk is.

Het Thema van ons eerste traject van negen avonden luidt:  
***'Me bewust worden van Gods liefde voor mij.'***

Hierbij horen negen Bijbellezingen waar we van uitgaan: Lezingen die ons op het spoor willen brengen van Gods aanwezigheid en die ons willen aanzetten om te gaan bidden.

**Data 2025:**

9 x donderdag van 20 uur-21.15 uur:

**23 en 30 januari;**

**6, 13, 20, 27 februari;**

**6, 13, 20 maart**

1x zaterdag van 10 uur-14 uur met terugblik, lunch en slotviering

**29 maart**

**Locatie: Kloosterhof**

**Informatie: [joke.kramer@quicknet.nl](mailto:joke.kramer@quicknet.nl) of [smit-elst@quicknet.nl](mailto:smit-elst@quicknet.nl)**

Opgave op één van bovenstaande e-mails is wenselijk voor ons en



voor de groep, maar je bent ook welkom om onaangekondigd deel te nemen. In ieder geval kijken wij ernaar uit om jullie daar te ontmoeten!

*Patricia Smit,  
Joke Kramer,  
pastoor Bruno*

**Vormselproject 2025**

Wij nodigen alle jongeren vanaf groep 8 uit om mee te doen.

Het Vormsel is een belangrijke vorming die behoort tot en inzicht geeft in het volwassen geloof. Het zal een reeks van 7 vrijdagavonden zijn waarbij wij leerzame gesprekken en gezellige momenten zullen beleven met elkaar.

Het Vormselproject eindigt met een Eucharistieviering op vrijdag 20 juni 2025, waarin de vormelingen het sacrament van het Heilig Vormsel zullen ontvangen van de Bisschop.

Als je wilt mee doen met het Vormselproject nodigen wij je uit om je aan te melden bij het secretariaat.

Maandag 3 februari om 20.00 is er een ouderavond in Kloosterhof, het project start op vrijdag 7 februari om 19.00 uur ook in Kloosterhof

## **Lourdes bedevaart 2025**

Ook dit jaar gaan wij op bedevaart naar Lourdes.

Deelnemen aan de Maria lichtprocessie, de Sacramentsprocessie en de Internationale Hoogmis maakt diepe indruk, evenals het bijwonen van talrijke Nederlandstalige vieringen en het bezoeken van speciale plekken in en rond Lourdes.

Wij sluiten ons dan aan bij de medepelgrims die ook via het Huis van de Pelgrim met ons mee naar Lourdes gaan. Pastoor Bruno zal tijdens de bedevaart onze hotel pastoor zijn.

Dit jaar gaan wij per vliegtuig.

We vertrekken op vrijdag 12 september en komen terug op woensdag 17 september. We vertrekken vanaf het Sint Jans plein Noord-Scharwoude. We verblijven in een goed hotel nabij het Heiligdom. Als u hulp of zorg nodig heeft dan kunnen wij daarvoor zorgen. Er staan vrijwilligers voor U klaar om bijvoorbeeld u in uw rolstoel te begeleiden. De bedevaart wordt ondersteund met Nederlandse artsen. Daarnaast ook gezellig een terrasje pakken voor



een heerlijke cappuccino. Mocht U geïnteresseerd zijn om hier graag wat meer over te horen en u eventueel in te schrijven, dan kunt u contact opnemen met Paul Bergen 06-22370382 of via de mail

[paulbergen@planet.nl](mailto:paulbergen@planet.nl)

De Lourdes werkgroep





## KVG

Het KVG Langedijk organiseert vrijdag 17 januari 2025 haar jaarlijkse klaverjasavond in de Kloosterhof.

U bent van harte welkom, indien mogelijk met partner. De entree is € 6.50 en dit is

inclusief een kopje thee of koffie.

Er zijn weer leuke prijsjes te winnen.

Inschrijven vanaf 19.00 uur, we starten om 19.30 uur.



## UITVAARTVERENIGING

ST. BARBARA LANGEDIJK

Het begin van het nieuwe jaar is een donkere periode. En wel in de letterlijke zin van het woord. De dagen zijn kort en dat is een teken van de winter. Hoewel de dagen kort zijn, hoeft de winter geen deprimerende tijd te zijn.

Als het licht van de dag 's middags snel verdwijnt en het vroeger donker wordt, kan dat ook een periode zijn waarin je je prettig voelt. 's Avonds de gordijnen dicht en een schemerlamp aan en ook een kaarsje. De winter hoeft dus niet een seizoen te zijn waarin je je rot voelt, maar het kan ook een periode van rust en bezinning zijn. Dat zou ook een moment kunnen zijn waarin je je bewust wordt van het leven en de dood. En dan komt misschien ook in gedachten waar St. Barbara voor staat, nl. het afscheid van een dierbare en alles wat onze uitvaartvereniging in die situatie voor de leden kan betekenen. Een tip voor de lange winteravonden: kijk eens op onze website [www.stbarbaralangedijk.nl](http://www.stbarbaralangedijk.nl) voor onder meer interessante informatie over onze dienstverlening voor de leden.

Met vriendelijke groet,  
Ben Bergen.

## **I**N MEMORIAM

### **Tini Groot-Goedhart (1928-2024)**

Zij groeide op in een gezin met tien kinderen. Door het verlies van haar vader was zij op jonge leeftijd al de steun voor haar moeder. Ze was handig op de naaimachine en deed dat ook met veel plezier voor anderen. Van oude kleding werd weer iets nieuws gemaakt. Ze trouwde met Henk Vonk en samen kregen zij vijf kinderen. Ze hebben samen een mooi werkend leven gehad van 35 jaar. Daarna mocht ze nog 25 mooie jaren beleven met Gerard Groot. Samen deelden ze het verdriet, maakten ze mooie vakanties. Ze hadden het goed samen. Na het overlijden van Carina had ze een hele moeilijke tijd. Ze krabbelde weer op toen ze verhuisde naar Buitenzorg. Daar genoot zij in een voor haar veilige omgeving van de aandacht en de gezelligheid.

### **Riet Kaijer-Leek (1935-2024)**

Zij werd geboren in Grosthuisen en groeide op in een gezin met 4 kinderen. Al op jonge leeftijd was zij op woensdag en zaterdag aan het werk. Ze leerde en werkte als gezinsverzorgster, totdat zij Antoon Kaijer ontmoeten. Ze trouwden en begonnen een textielzaakje in de Luizenknip. Kort daarna werd Antoon ziek en wist Riet met wat hulp de winkel draaiende te houden. Ze werd een liefdevolle en trotse moeder van drie kinderen. De zaak werd uitgebreid met meubels in een veel groter pand. Het was druk en soms zwaar, maar Riet genoot. Ze stond altijd klaar om een ander te helpen. Er kwam een tijd met meer rust aan de Voorburggracht. Na het wegvallen van Antoon was het zwaar, maar ze kwam er doorheen met hulp van haar gezin, familie en burens. Ze wordt herinnerd als een lieve zorgzame, behulpzame vrouw met droge humor.

### **Jan Bruin (1938-2024)**

Jan groeide op in een gezin van negen kinderen. Na de lagere school volgde hij de tuinbouwschool in Heerhugowaard. Al op jonge leeftijd ging hij mee naar de akker, waar hij niet alleen hielp, maar zijn liefde voor het vak verder ontwikkelde. Gaandeweg begon hij zijn eigen

tuinderij, een onderneming waar hij trots op was. Aan de Kerkmeerweg kreeg hij samen met Jopie een eigen stek. Hij werd de trotse vader van drie kinderen, hij las ze graag voor en ging met ze fietsen. Hij genoot op het land en alle aanspraak in het praathuis. Zijn kleinkinderen waren zijn trots; kamperen in de tuin of met de bakfiets naar het Diepsmeerpark, Jan genoot. Toen het tuinen voor hem minder werd, bleef hij toch betrokken. Zijn gezondheid zat hem niet mee, maar ondanks alle tegenslag bleef hij volhouden. Zijn humor bleef scherp en ad rem. Hij had altijd een opmerking klaar.



### **Tiny Smit-Volkers (1942-2024)**

We kennen Tiny als een echte Langedijker horecavrouw. Ze werd geboren in café Spoorzicht en groeide op bij de Roskamsluis. Ze ging naar de meisjesschool en later aan het werk als huishoudelijke hulp. In het café van Rijper, de Schelvis, was ze werkzaam als glazenpoelster en daar werkte ook Gert Smit. Hij werd de nieuwe kastelein en de vonk sloeg over. Na de brand van 1973 ging het café door in een romney-hut. Drie dagen na de heropening van het nieuwe café in 1977, trouwden Tiny en Gert en gingen ze boven het café wonen. Tiny was gek op haar tantezegsters en hield van haar familie. Het café werd in 1993 verkocht en toen kwam er voor hun samen een fijne pensioentijd. Genieten van vakanties en hun hondjes. Tiny was altijd zeer gastvrij en stond voor iedereen klaar, vele zullen haar heerlijke diners in de Schelvis nog wel herinneren. Ze heeft veel gegeven aan de mensen om haar heen.

## **V**IERINGEN IN DE PAROCHIE SINT JAN DE DOPER

**18 – 19 januari: 2<sup>e</sup> week door het jaar**

**Zaterdag 18 januari om 19.00 uur: Eucharistieviering**

Voorganger: em. pastoor J. van der Stok, kosten: W. Hoogendam,  
lector: J. Oosterling

**Zondag 19 januari om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Ritmisch koor**

Voorganger: em. pastoor J. van der Stok, kosten: T. Beers,  
lector: M. Beers, misdienaars: Anthony Oosterling, Vanity Smit,  
Thimothy Noronha

**Donderdag 23 januari om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor ouderen**

**Vrijdag 24 januari om 9.30 uur: Eucharistieviering**

**25 - 26 januari: 3<sup>e</sup> week door het jaar**

**Zaterdag 25 januari om 19.00 uur: Eucharistieviering**

Voorganger: pastoor B. Sestito, kosten: K. van Kleef,  
lector: C. Engwerda

**Zondag 26 januari om 10.00 uur: Eucharistieviering**

Voorganger: pastoor B. Sestito, kosten: T. Beers, lector: M. Beers,  
misdienaars: Sjoerd Brandsma, Deborah Noronha,  
Eduardo Schelhaas

**Maandag 27 januari om 19.00 uur: Stille aanbidding**

**Dinsdag 28 januari om 9.30 uur: Eucharistieviering**

**Woensdag 29 januari om 19.00 uur: Eucharistieviering**

**Donderdag 30 januari om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor ouderen**

**Vrijdag 31 januari om 9.30 uur: Eucharistieviering**

**1 – 2 februari: 4<sup>e</sup> week door het jaar  
'Maria Lichtmis'**

**Zaterdag 1 februari om 19.00 uur: Eucharistieviering**

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: W. Hoogendam,  
lector: L. Kamp

**Zondag 2 februari om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Yvonne Leek**

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: K. van Kleef,  
lector: G. Leek, misdienaars: Thomas van Diepen, Clair Noronha,  
Sanna Mulder

*Na de viering is er koffie/thee drinken in Klosterhof*

**Maandag 3 februari om 19.00 uur: Stille aanbidding**

**Dinsdag 4 februari om 9.30 uur: Eucharistieviering**

**Woensdag 5 februari om 19.00 uur: Eucharistieviering 'Monument van Troost' m.m.v. Avondwakekoor**

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: K. van Kleef,  
lector: H. Tesselaar, misdienaars: Sara Noronah, Swanieke Hartholt,  
Jonas Beers

*Het herinneringskruisje wordt teruggegeven aan de familie van:*

*Gerda Danenberg-Raven      Joke Wittenberg-Goudsblom*

*Truus Hink-Appel*

*Alie Tijm-van der Vliet      Truus Bruin-Bijman*

**Donderdag 6 februari om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor ouderen**

**Vrijdag 7 februari om 9.30 uur: Eucharistieviering**

**8 – 9 februari: 5<sup>e</sup> week door het jaar**

**Zaterdag 8 februari om 19.00 uur: Eucharistieviering**

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: T. Beers, lector: R. Brammer

**Zondag 9 februari om 10.00 uur: Eucharistieviering**

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Bergen,  
lector: M. Grootjes, misdienaars: Jetske Rood, Clarissa Hartholt,  
Kevin Buter, Eduardo Schelhaas

**Maandag 10 februari om 19.00 uur: Stille aanbidding**

**Dinsdag 11 februari om 9.30 uur: Eucharistieviering**

**Woensdag 12 februari om 19.00 uur: Eucharistieviering**

**Donderdag 13 februari om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor ouders**

**Vrijdag 14 februari om 9.30 uur: Eucharistieviering**

**15 - 16 februari: 6<sup>e</sup> week door het jaar**

**Zaterdag 15 februari om 19.00 uur: Eucharistieviering**

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Bergen, lector: A. Beers

**Zondag 16 februari om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Ritmisch koor**

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: K. van Kleef, lector: Uit de werkgroep, misdienaars: Thijs Beijers, Noah Noronha, Vanity Smit

**Maandag 17 februari om 19.00 uur: Stille aanbidding**

**Dinsdag 18 februari om 9.30 uur: Eucharistieviering**

**Woensdag 19 februari om 19.00 uur: Eucharistieviering**

**Donderdag 20 februari om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor ouders**

**Vrijdag 21 februari om 9.30 uur: Eucharistieviering**

**22 - 23 februari: 7<sup>e</sup> week door het jaar**

**Zaterdag 22 februari om 19.00 uur: Eucharistieviering**

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: T. Beers, lector: T. Beers

**Zondag 23 februari om 10.00 uur: Eucharistieviering**

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: H. Huitema, lector: GJ. de Haas, misdienaars: Thomas van Diepen, Deborah Noronha, Clair Noronha, Jonas Beerds

**Maandag 24 februari om 19.00 uur: Stille aanbidding**

**Dinsdag 25 februari om 9.30 uur: Eucharistieviering**

**Woensdag 26 februari om 19.00 uur: Eucharistieviering**

**Donderdag 27 februari om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor ouders**

**Vrijdag 28 februari om 9.30 uur: Eucharistieviering**

# MISINTENTIES

## **Zaterdag 18 januari**

Peter Hink.

## **Zondag 19 januari**

Jan en Gré Ignatius-Selij; Anita Smit; Tiny en Kees Groen-Stam en zoon Gerard; fam Stam en ouders Kos-Kos; Jan Leek en overleden familie; Bep Bulte-Hoogwater; Herman Overtoom en dochter Irma; onze Danielle, ouders Paul en Aaltje Bergen-Bien; Jan en Maartje Blom-Korstman.

## **Donderdag 23 januari**

Ria Henselmans-Koopman; Wim Kraakman; Dennis Blokdijk en Adam; Cor Kortekaas; Piet Rietveld; fam. Bruin-Louwen en Schipper-Jong.

## **Zondag 26 januari**

Familie Masteling; Tineke Gerrits de Vries; Bep Bulte-Hoogwater.

## **Donderdag 30 januari**

Wim Kraakman; Dennis Blokdijk en Adam; Cor Kortekaas; Piet Rietveld.

## **Zondag 2 februari**

Truus Bruijn; Siem Entius en Geer Entius-Berkhout; onze Missionarissen; levende en overleden leden van Sint Barbara; familie Kramer-Bot; Bep Bulte-Hoogwater; Simon-Bruno Goedhart.

## **Woensdag 5 februari**

Jan en Agnes Kos- van der Veer en kleindochter Leonie; Toon Smit; Mathijs en Roos Groot; Herman Overtoom en dochter Irma; Jaap en Nel Beers-van Kleef, schoonzus Betsie en zus Cobie; onze Danielle, ouders Paul en Aaltje Bergen-Bien; Jan en Maartje Blom-Korstman.

## **Donderdag 6 februari**

Cor Kortekaas en Cees Louwen; Cor Wokke.

## **Zaterdag 9 februari**

Carina Stoop-Vonk en zegen over haar gezin.

## **Zondag 16 februari**

Jan Ignatius; Jan Leek en overleden familie; Stef en Riet Beers-Bleeker, John Ignatius-Repj; Bep Bulte-Hoogwater; Piet en Gon Beers-van der Vliet; Herman Overtoom en dochter Irma; onze Danielle, ouders Paul en Aaltje Bergen-Bien; Jan en Maartje Blom-Korstman.

## **Donderdag 20 februari**

Cor Wokke; Cor Kortekaas; Vrony Hink-Tak.

## **Zaterdag 22 februari**

Jan en Nel Mettes en hun dochter Elles en zegen over de gezinnen.

## **Zondag 23 februari**

We vieren de jaardienst van Tiny Groen-Stam; familie Masteling; Piet Terpstra; Bep Bulte-Hoogwater.

## **Donderdag 27 februari**

Nel Bergen-Apeldoorn en overleden familie en zegen over haar gezin; Cor Kortekaas.

## **Viering Buitenzorg**

Donderdag 13 februari om 16.15 uur

---

### ***Hartelijk dank voor deelname 'ADOPTEER EEN LEI'***

Sinds het begin van onze actie 'Adopteer een lei', om geld in te zamelen voor herstel van het dak van het seminarie, ontvangen wij van u veel donaties die ons zeer hoopvol stemmen!

Met uw donaties wordt het nu noodzakelijke onderhoud mogelijk gemaakt. Uw gebaar is voor ons een teken van Gods Voorzienigheid voor ons seminarie. Om die reden bidden wij uit dankbaarheid voor alle weldoeners waardoor het mogelijk blijft ons werk voor te zetten.

Via onze website

[www.redemptorismateramsterdam.nl](http://www.redemptorismateramsterdam.nl)

houden we u op de hoogte van het verloop van de actie en wanneer de werkzaamheden kunnen starten.

