

RONDONOM DE DOPER



OP WEG NAAR PASEN!

9 maart – 19 april 2024

PAROCHIE SINT JAN DE DOPER

Dorpsstraat 516

1723 HG Noord-Scharwoude

0226-312423

GEDICHT



Op weg naar Pasen.

Nederig en heel gewoon komt Gij ons tegemoet
een heerser zonder kroon wordt door ons begroet.

Hosanna klinkt het overal wij zwaaien en we juichen
omdat U koning wezen zal waarvoor wij zullen buigen.

Geen stokken en geen zwaarden gebruikt U voor uw doel
maar liefde en genade en menselijk gevoel.

Wij weten ons geen raad met een koning zonder kroon
en plegen dan verraad op deze Mensenzoon.

Wij kruisigen U allen in het donker van de nacht
en laten U diep vallen terwijl u biddend smacht.

Het donker duurt drie dagen de aarde scheurt en beeft
dan gaat het licht weer dagen dat U aan mensen geeft.

Het licht van Pasen gloort voor mensen overal
er is een nieuw begin gehoord dat eeuwig duren zal! *Kees van Damme*

VAN DE REDACTIE

nr. 2 jaargang 45

Op weg naar Pasen geven wij deze keer een volle RDD. Wat betekenen de diverse dagen op weg naar 'Het Feest van ons geloof', PASEN! Verder veel informatie over allerlei activiteiten.

Kortom veel om te lezen over van alles wat er leeft/gebeurt in en om onze parochie.

Inleveren kopie voor de volgende Rondom de Doper (20 april - 31 mei) vóór 9 april aanstaande. Nr 3 wordt bezorgd tussen 17-19 april. Kopie naar petra.reus@sintjandedoper.nl

- 4 Pastoor aan het woord
- 7 Even bijpraten
- 8 Vacature penningmeester parochie Sint Jan de Doper
- 9 Aswoensdag
- 14 Palmzondag
- 18 Paastridium en Pasen
- 21 Goddelijke barmhartigheid – Beloken Pasen
- 28 Nieuws vanuit de parochie
- 34 Nieuws van buiten de parochie
- 39 In memoriam
- 41 Vieringen overzicht
- 45 Misintenties
- 48 Opgaveformulier misintenties

Pastoor Bruno Sestito pastoorbruno@sintjandedoper.nl

Parochiesecretariaat iedere morgen open van 9.00 tot 12.00 uur
secretariaat@sintjandedoper.nl

bankrekening parochie NL 95 RABO 034.66.00.200

Kloosterhof beheer iedere morgen aanwezig van 9.30 tot 12.00 uur
tel. 341347 of 06-38664309, infokloosterhof@sintjandedoper.nl

Parochiecoördinator

Petra Reus, tel. 06-22021748, petra.reus@sintjandedoper.nl

R.K. kerkhof beheerder dhr. D. Bruijn, tel. 341244,
kerkhof@sintjandedoper.nl

Uitvaartverzorgster van uitvaartvereniging St. Barbara Langedijk

Mw. L. Rezelman, tel. 06-53427129

Rouwondersteuning Mw. M. Beers, tel. 06-52212676

PCI secretariaat@sintjandedoper.nl

Rondom de Doper per jaar; € 16,00 (per post: € 32,50)

bankrekening abonnement RDD: NL 14 RABO 0156 4674 96

PASTOOR BRUNO AAN HET WOORD

Beste parochianen,

Afgelopen 4 februari jl., op de 5e zondag van het jaar B in onze liturgische kalender, kregen wij tijdens de H. Mis het hoofdstuk 1,29-39 van het Evangelie van heilige Marcus. Wij hoorden dat Jezus met zijn leerlingen vanuit de Synagoge naar het huis van Simon Petrus en Andreas ging.

Dáár heeft Hij de schoonmoeder van Petrus en andere zieken genezen. De dag daarop stond Jezus vroeg op om te bidden. Daarna wilde Hij gaan prediken en mensen in andere plaatsen genezen.

In dat stukje Evangelie konden wij nog een keer horen hoe anders het overigens rationele en zorgelijke karakter van Petrus was dan de manier van doen van zijn Meester. Mij viel de houding van Simon Petrus op hoe hij vanaf het begin van zijn roeping om Jezus te volgen sterk verschilde met zijn Meester. Petrus volgde zijn natuur en hij wilde ónbewust ook Jézus sturen.

Jezus heeft geen haast met ons en wil dat wij met geduld Zijn liefde voor ons mogen ontdekken, en hoe Hij ons van binnenuit kan genezen. Wij mogen meemaken dat wij, ondanks het enthousiasme dat wij hebben om Jezus te volgen, in de loop der tijden kunnen ontdekken dat wij dít niet met onze éigen krachten kunnen doen, en daardoor lopen wij het risico dat wij daaraan aanstoot en afstand van willen nemen. Wij voelen ons onwaardig, want wij ervaren dat wij nooit aan God dezelfde liefde zouden kunnen teruggeven die Hij óns geeft, en dat beïnvloedt ons. Maar God weet het, en desondanks blijft Hij ons roepen want Hij weet hoe belangrijk het voor ieder van ons is om Zijn Liefde te kunnen ontdekken.

Daarom vind ik het altijd indrukwekkend over de geschiedenis van de Leerlingen en van de Heiligen te horen of te lezen, want deze geeft mij veel hoop en bemoediging. Het is de Gods Genade, de Heilige Geest, die ons via de Sacramenten en de Erediensten wordt geschonken en die van ons Zijn kinderen, volgelingen en getuigen van Zijn liefde maakt. Het gebed dat wij vóór de Heilige Communie

uitspreken bevestigt het: *“Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal gezond worden”*.

De Evangelies leren ons dat Petrus moeite had om met dezelfde blik als Jezus te kijken. Petrus moest eerst leren zijn zwakheid en ontrouw te zien en te ervaren, en pas daarna zijn leven uit dankbaarheid in de handen van Jezus te leggen:

“Toen Jezus verschenen was aan zijn leerlingen zei Hij na het ontbijt tot Simon Petrus: “Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij meer lief dan dezen Mij liefhebben?” Hij antwoordde: “Ja, Heer, Gij weet dat ik U bemin.” Jezus zei hem: “Weid mijn lammeren.” Nog een tweede maal zei Hij tot hem: “Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?” En deze antwoordde: “Ja, Heer, Gij weet dat ik U bemin.” Jezus hernam: “Hoed mijn schapen.” Voor de derde maal vroeg Hij: “Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?” Nu werd Petrus bedroefd, omdat Hij hem voor de derde maal vroeg: Hebt ge Mij lief? En hij zei Hem: “Heer, Gij weet alles; Gij weet dat ik U bemin.” Daarop zei Jezus hem: “Weid mijn schapen.” (Johannes 21,15-17)

Door de Liefde en de Barmhartigheid is de houding van Petrus van binnenuit veranderd, óók als hij dezelfde persoon gebleven is. En dat is ook wat God in de naam van de Verrezen Jezus met ieder van ons wil doen. Het doet mij goed om dit te horen, want ik weet dat mijn perfectie niet bestaat uit ‘goed te zijn’ voor de mensen en voor God in mijn ‘doen en laten’ door mijn eigen krachten, maar om in Jezus mijn gebreken te kunnen aanvaarden zoals de apostel Paulus zegt: *“Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld. (Galaten 6:14)*

Het is moeilijk, maar het gebed en het gebruik van de Sacramenten zijn voor mij een grote hulp. Een extra hulp om in deze Vastentijd te kunnen bezielen is het Lijdensverhaal dat uitmondt in de Verrijzenis van Jezus die zeker hoop en bemoediging meebrengt.

Hoe mooi zou het zijn als wij zoals Simon Petrus, de H. Paulus, de H. Augustinus en al die andere Heiligen over onze zwakheden kunnen roemen om de Eer aan onze God te geven zodat wij de nieuwe verkondigers van de Hoop, de Liefde en de Vrede kunnen worden.

En dat ook vele medemensen door ons doen en laten geïnspireerd zouden worden om Jezus te volgen.

Moge de Heilige Geest ons voort drijven zoals Hij Jezus in de Woestijn begeleid heeft, en mogen wij in de woestijn van ons leven de nabijheid van God onze Vader meemaken.

Pastoor Bruno Sestito

EVEN BIJPRATEN

- We hebben afgelopen maanden afscheid genomen van Truus Hink-Appel, Alie Tijm-van der Vliet, Truus Bruin-Bijman Tiny Groen-Stam en Gerrit Kleinbekman. Wij wensen hun nabestaanden sterkte.
- We mochten ook nieuwe parochianen welkom heten, Samantha Pannekeet en Alessio Russo zijn gedoopt.
- Wist u dat uw financiële bijdragen voor de kerk fiscaal aftrekbaar zijn? En dat over uw bijdragen geen schenkings- of successierecht hoeft te worden betaald?
- Communicanten en Vormelingen zijn zich met de verschillende projecten aan het voorbereiden op hun sacrament. Zondag 10 maart om 10.00 uur stellen zij zich aan de parochianen voor. De communieviering is zondag 2 juni om 10.00 uur en de vormselviering is zondag 20 april om 15.30 uur.

*„Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen.
”Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit, raakte hem aan en
sprak tot hem: „Ik wil, word rein.”*

Mc. 1, 40-42

Sacrament van de Vrede

Maandag 25 maart om 19:00

‘Sint Jan de Doper-kerk’

VACATURE PENNINGMEESTER PAROCHIE SINT JAN DE DOPER

Onze penningmeester Jan Brink heeft aangegeven dat hij, na 9 jaar, gaat stoppen met zijn werkzaamheden voor de parochie en zich gaat richten op zijn werkzaamheden als uitvaartleider.

Het parochiebestuur is daarom op zoek naar een nieuwe penningmeester.

De penningmeester van de parochie is binnen het bestuur eerstverantwoordelijke voor de gehele financiële situatie van de parochie door middel van het opstellen, bewaken en realiseren van de begroting in alle facetten. De penningmeester heeft met name financieel-bestuurlijke taken in zijn/haar pakket en is eindverantwoordelijk voor de financiële administratie van de parochie, het kerkhof en Kloosterhof. De penningmeester wordt ondersteund door de medewerkers van het secretariaat.

De penningmeester:

- is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting
- is verantwoordelijk voor het bewaken van budgetten
- is verantwoordelijk voor het opstellen van de rekening en verantwoording
- is eerste aanspreekpunt voor externen, zoals het bisdom en de bank
- draagt zorg voor het opstellen, aanscherpen en bewaken van financieel administratieve procedures
- contactpersoon voor het secretariaat
- woont de maandelijkse vergadering van het parochiebestuur bij (10x per jaar)
- draagt zorg voor de actie Kerkbalans
- houdt financieel toezicht op de financiën en de administratieve organisatie van het kerkhof en Kloosterhof

Van de penningmeester wordt verwacht dat hij/zij:

- aantoonbaar financieel deskundig is
- aantoonbaar over bestuurlijke kwaliteiten beschikt
- kan samenwerken en leiding kan geven aan medewerkers en vrijwilligers

Heeft u interesse of wilt u mee informatie over de functie dan verzoeken wij u een bericht te sturen aan Dhr. J. Brink,

secretariaat@sintjandedoper.nl

ASWOENSDAG

*Heilige mis, zegen en oplegging van as,
preek van Zijn Heiligheid Paus Franciscus
Basiliek van Santa Sabina Aswoensdag, 22 februari 2023*

‘Zie, nu is het de gunstige tijd; zie, nu is het de dag van de verlossing!’ (2 Kor 6:2). Met deze woorden helpt de apostel Paulus ons in de geest van de vastentijd te komen. De Vastentijd is inderdaad de “gunstige tijd” om terug te keren naar wat essentieel is, om ons te ontdoen van alles wat ons belast, om verzoend te worden met God, en om het vuur van de Heilige Geest, verborgen onder de as van onze zwakke mensheid, weer aan te wakkeren. Keer terug naar wat essentieel is. Het is de tijd van genade waarin we in praktijk brengen wat de Heer aan het begin van de eerste lezing van vandaag van ons vraagt: “Keer met heel uw hart tot Mij terug” (Joël 2,12). Keer terug naar wat essentieel is: het is de Heer.

Het ritueel van het opleggen van as dient als het begin van deze terugreis. Het spoort ons aan om twee dingen te doen: terugkeren naar de waarheid over onszelf en terugkeren naar God en naar onze broeders en zusters.

Ten eerste: om terug te keren naar de waarheid over onszelf. De as herinnert ons eraan wie we zijn en waar we vandaan komen. Ze brengen ons terug naar de essentiële waarheid van ons leven: alleen de Heer is God en wij zijn het werk van zijn handen. Dat is de waarheid van wie we zijn. Wij hebben leven, terwijl God leven is. Hij is de Schepper, terwijl wij de fragiele klei zijn die door zijn handen is gevormd. We komen van de aarde en we hebben de hemel nodig; wij hebben hem nodig. Met God zullen we uit onze as herrijzen, maar zonder hem zijn we stof. Als we nederig onze hoofden buigen om de as te ontvangen, worden we aan deze waarheid herinnerd: wij zijn van de Heer; wij zijn van hem. Want God “vormde de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten” (Gen. 2,7); wij bestaan omdat hij de levensadem in ons blies. Als een tedere en barmhartige Vader ervaart ook God de Vastentijd, omdat Hij bezorgd

is om ons; hij wacht op ons; hij wacht op onze terugkeer. En hij spoort ons voortdurend aan om niet te wanhopen, zelfs als we gevallen zijn in het stof van onze zwakheid en zonde, want “Hij weet hoe we gemaakt zijn; hij herinnert zich dat wij stof zijn” (Ps 103:14). Laten we nog eens naar deze woorden luisteren: Hij herinnert zich dat wij stof zijn. God weet dit; toch vergeten we het vaak en denken we dat we zonder hem zelfvoorzienend, sterk en onoverwinnelijk zijn. We trekken make-up aan en denken dat we beter zijn dan we in werkelijkheid zijn. Wij zijn stof.

De Vastentijd is dus de tijd om onszelf eraan te herinneren wie de Schepper is en wie het schepsel is. De tijd om te verkondigen dat alleen God Heer is, om de pretentie los te laten dat we zelfvoorzienend zijn en de noodzaak om onszelf in het middelpunt van de dingen te plaatsen, om de beste van de klas te zijn, om te denken dat we door onze eigen capaciteiten erin kunnen slagen leven en de wereld om ons heen transformeren. Dit is het gunstige moment om ons te bekeren, om niet langer naar onszelf te kijken, maar om naar onszelf te gaan kijken.

Hoeveel afleidingen en kleinigheden leiden ons af van de dingen die er werkelijk toe doen! Hoe vaak raken we niet verstrikt in onze eigen wensen en behoeften, verliezen we de kern van de zaak uit het oog en slagen we er niet in de ware betekenis van ons leven in deze wereld te omarmen! De vastentijd is een tijd van waarheid, een tijd om de maskers te laten vallen die we elke dag opzetten om er in de ogen van de wereld perfect uit te zien. Het is een tijd, zoals Jezus in het Evangelie zei, om leugens en hypocrisie te verwerpen: niet die van anderen, maar die van onszelf: we kijken ze in de ogen en weerstaan ze.

Toch is er een tweede stap: de as nodigt ons ook uit om terug te keren naar God en naar onze broeders en zusters. Zodra we terugkeren naar de waarheid over onszelf en onszelf eraan herinneren dat we niet zelfvoorzienend zijn, beseffen we dat we alleen bestaan door middel van relaties: onze oorspronkelijke relatie met de Heer en onze vitale relaties met anderen. De as die we vanavond ontvangen vertelt ons dat elk vermoeden van zelfvoorziening vals is en dat zelfverafgoding destructief is en ons

gevangen houdt in isolement en eenzaamheid: we kijken in de spiegel en geloven dat we perfect zijn, het centrum van de wereld. Het leven is in plaats daarvan een relatie: we ontvangen het van God en van onze ouders, en we kunnen het altijd doen herleven en vernieuwen dankzij de Heer en degenen die Hij aan onze zijde stelt. De vastentijd is dus een tijd van genade waarin we onze relatie met God en met anderen opnieuw kunnen opbouwen, door ons hart te openen in de stilte van gebed en uit de vesting van onze zelfvoorziening te komen. De Vastentijd is de gunstige tijd waarin we de ketenen van ons individualisme en isolement kunnen doorbreken en, door ontmoeting en luisteren, onze metgezellen tijdens de reis van elke dag kunnen herontdekken. En om opnieuw te leren van hen te houden als broeders en zusters.

Hoe kunnen we dit doen? Om deze reis te maken, terug te keren naar de waarheid over onszelf en terug te keren naar God en naar anderen, worden we aangespoord om drie grote paden te bewandelen: het geven van aalmoezen, het gebed en het vasten. Dit zijn de traditionele manieren en er is geen noodzaak voor nieuwigheid. Jezus zei het duidelijk: aalmoezen geven, bidden en vasten. Het gaat niet louter om uiterlijke rituelen; het moeten daden zijn die uitdrukking geven aan de vernieuwing van ons hart. Het geven van aalmoezen is geen overhaast gebaar dat wordt uitgevoerd om ons geweten te sussen, om onze innerlijke onevenwichtigheid te compenseren; het is veeleer een manier om het lijden van de armen met onze eigen handen en hart aan te pakken. Gebed is geen ritueel, maar een waarheidsgetrouwe en liefdevolle dialoog met de Vader. Vasten is geen vreemde toewijding, maar een krachtig gebaar om onszelf eraan te herinneren wat er werkelijk toe doet en wat slechts kortstondig is. Jezus geeft “advies dat voor ons nog steeds zijn heilzame waarde behoudt: externe gebaren moeten altijd gepaard gaan met een oprecht hart en consistent gedrag. Wat voor nut heeft het eigenlijk om onze kleding te scheuren als ons hart ver verwijderd blijft van de Heer, dat wil zeggen van goedheid en gerechtigheid?” (BENEDICTUS XVI, Homilie voor Aswoensdag, 1 maart 2006). Al te vaak hebben onze gebaren en rituelen geen invloed op ons leven; ze blijven oppervlakkig. Misschien voeren we ze alleen uit om

de bewondering of achting van anderen te winnen. Laten we dit onthouden: in ons persoonlijke leven, net als in het leven van de Kerk, tellen uiterlijke vertoon, menselijke oordelen en de goedkeuring van de wereld niets; het enige dat er echt toe doet, is de waarheid en liefde die God zelf ziet.

Als we nederig voor zijn blik staan, zullen het geven van aalmoezen, gebed en vasten niet alleen maar uiterlijke kenmerken vertoningen blijven, maar zullen ze uitdrukken wat we werkelijk zijn: kinderen van God, broeders en zusters van elkaar. Het geven van aalmoezen, liefdadigheid, zal een teken zijn van ons medeleven met mensen in nood, en ons helpen terug te keren naar anderen. Het gebed zal een stem geven aan ons diepe verlangen om de Vader te ontmoeten en ons bij Hem terugbrengen. Vasten zal het spirituele oefenterrein zijn waar we met vreugde afstand doen van de overbodige dingen die ons belasten, groeien in innerlijke vrijheid en terugkeren naar de waarheid over onszelf. Ontmoeting met de Vader, innerlijke vrijheid, mededogen.

Beste broeders en zusters, laten we onze hoofden buigen, de as in ontvangst nemen en ons hart verlichten. Laten we het pad van de naastenliefde bewandelen. We hebben veertig dagen gekregen, een “gunstige tijd” om onszelf eraan te herinneren dat de wereld groter is dan onze beperkte persoonlijke behoeften, en om de vreugde te herontdekken, niet van het vergaren van materiële goederen, maar van het zorgen voor degenen die arm en getroffen zijn. Laten we dus het pad van het gebed bewandelen en deze veertig dagen gebruiken om Gods primaat in ons leven te herstellen en vanuit het hart met Hem te praten, en niet alleen in vrije momenten. Laten we het pad van het vasten betreden en deze veertig dagen gebruiken om de balans op te maken van onszelf, om onszelf te bevrijden van de dictatuur van volle agenda’s, overvolle agenda’s en oppervlakkige behoeften, en om de dingen te kiezen die er echt toe doen.

Broeders en zusters, laten we de genade van deze heilige tijd niet verwaarlozen, maar onze blik op het kruis richten en op pad gaan, genereus reagerend op de krachtige ingevingen van de Vastentijd. Aan het einde van de reis zullen we met grotere vreugde de Heer

van het leven ontmoeten, we zullen Hem ontmoeten, die alleen ons uit onze as kan verrijzen.

PALMZONDAG

De laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede Week is het Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Op de drempel van het Paasfeest wordt



herdacht dat Jezus, gezeten op een jonge ezel, door een jubelende menigte werd onthaald. De mensen bedekten de weg voor Hem onder meer met de takken van palmbomen.

Rijk Gods

Met Palmzondag vangt het Paasfeest aan. In de liturgie staan lezingen centraal die Jezus' intocht in het licht van zijn lijden en opstanding plaatsen. Op palmzondag vervulde Jezus wat in het Oude Testament wordt voorspeld: "Jubel, dochter van Sion, juich dochter van Jeruzalem! Zie, uw koning komt naar u toe, hij is rechtvaardig en zegevierend; hij is nederig, hij rijdt op een ezel, op een veulen, een jong van een ezelin" (Zacharia 9,9). Het 'koningschap' van Jezus en zijn vorstelijke onthaal in Jeruzalem moeten gezien worden in het licht van het Rijk Gods, dat door Lijden en Verrijzenis nabij wordt gebracht.

Processie

De intocht in Jeruzalem wordt in de christelijke traditie gevierd met een processie. Die was, blijkens pelgrim-verslagen, al in de 4e eeuw in Jeruzalem ingeburgerd. De Palmpasenprocessie vond langzaam maar zeker ook in het Westen ingang en stond tot aan de Reformatie in hoog aanzien. Tijdens de processie werd Christus uitgebeeld door de bisschop of een priester. Doorgaans werden er ook 'apostelen' in

de stoet opgenomen en bovendien een ezel, wat aanleiding gaf tot de naam 'ezel feest'.

Viering

In de huidige viering van Palmzondag neemt de processie nog altijd een centrale plaats in. Het missaal schrijft voor dat de gelovigen bijeenkomen in eenijkerk, kapel of andere geschikte plaats, liefst buiten de kerk. De palm- of buxustakken die de gelovigen in de hand hebben worden vervolgens gezegend en besprenkeld met wijwater. Na de lezing uit het Evangelie en een eventuele homilie begint de processie naar de kerk, met een kruisdrager en eventueel een wierookdrager voorop, gevolgd door de priester en de gelovigen die de takken meedragen.

Rood

De liturgische kleur van palmzondag is rood. Rood is in principe de kleur voor de dagen waarop het lijden van Christus centraal staat. Zo niet bij Palmpasen: rood is dan vooral een koningskleur.

Takken

De gewijde takken worden na de viering door de gelovigen mee naar huis genomen, waar ze doorgaans in de crucifix worden gestoken. Reeds lang bestaat de overtuiging dat er van de gewijde takken een beschermende werking uitgaat op huis en haard. In sommige plaatsen bestaat nog de gewoonte om ook de akker te 'palmen', door takjes in het midden en in de vier hoeken van het veld te steken. Op Aswoensdag van het volgende kerkjaar worden oude palmtakken meegenomen naar de kerk. Daar worden ze verbrand, om de as te leveren voor het askruisje dat de gelovigen als boeteteken gaan ontvangen.



Palmpaasjes

Tijdens de processie op

Palmzondag dragen de kinderen in de regel geen palmtakken, maar zogenoemde 'palmpaasjes' of Palmpasen stokken. De stokken hebben de vorm van een kruisje en zijn versierd met groene takjes (meestal van een buxus) en met snoepjes, eitjes en andere lekkernijen. Bovenop wordt een broodje in de vorm van een vogel gestoken, doorgaans een haantje. Dikwijls delen de kinderen deze palmpaasjes na afloop van de viering uit in de buurt, met name aan mensen die vanwege hun leeftijd of een ziekte niet aanwezig konden zijn.

Paassymboliek

De Palmpasen stok is met veel symboliek omgeven. De groene takjes verwijzen naar Christus' intocht in Jeruzalem, het brood naar de instelling van de Eucharistie op Witte Donderdag, en het kruis naar het lijden en sterven van Christus op Goede Vrijdag. Het snoep en de overige versierselen zijn tekens van vreugde over het nieuwe leven dat Pasen heeft gebracht.

Vruchtbaarheid

De Palmpasen stok is nauw gelieerd aan heidense vruchtbaarheidsfeesten, waarmee vroeger, bij het aanbreken van de lente, het nieuwe leven in de natuur werd gevierd. Jong groen kondigde het voorjaar aan, deeg vertegenwoordigde kiemkracht en eieren



stonden voor nieuw leven. Ook ronde vormen, zoals kransen, kwamen veel voor. De cirkel symboliseert immers de kringloop van het jaar en van het leven. Vandaar dat vroeger een hoepel om de Palmpasen stok zat.

Haan

Het haantje bovenop de Palmpasen stok is voor velerlei uitleg vatbaar. Volgens sommigen is het een verwijzing naar de ontrouwe Petrus. Voordat de haan op Goede Vrijdag kraaide had Petrus, zoals

Jezus had voorspeld, drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende (o.a. Mat. 26, 30-35 en 69-75). De haan kan ook gezien worden als symbool voor Jezus: Christus schudt je wakker en vertelt je dat het licht eraan komt.

UITNODIGING



Zaterdag 23 maart zijn alle kinderen om 10.30 uur welkom in Kloosterhof voor het versieren van hun Palmpasen stok.

Wij zorgen voor: crêpepapier, stickers, palmtakjes om je kruis te versieren.

Zelf mag je dan meenemen: een broodhaantje en eventueel lekkere dingen om het kruis mee te versieren.

Om 12.00 zijn we klaar, dan mag je je Palmpasenstok in de kapel laten staan.

Zondag 24 maart om 10.00 uur verzamelen we daar om in een 'processie', optocht, naar de kerk te lopen voor de viering.

Doe jij mee?



PAASTRIDUUM EN PASEN

Het Paastriduum of het *Triduum Sacrum* is het liturgische hoogtepunt van het kerkelijke jaar. De naam *Triduum Sacrum* klinkt gewichtig en sacraal, misschien bent u onbekend met de term, maar u heeft zonder twijfel al kennisgenomen van deze *drie heilige dagen*.



Het Paastriduum begint op **Witte Donderdag**.

Op deze dag herdenken we het Laatste Avondmaal van Jezus met Zijn apostelen. Tijdens dit samenzijn stelt Jezus het vieren van de Eucharistie in en hiermee verbonden het priesterschap. Tijdens de viering kan de voetwassing door de priester plaatsvinden, zoals Jezus de voeten van Zijn leerlingen waste. Na afloop wordt het altaar ontkleed en het

tabernakel leeggemaakt. De Hosties worden in processie naar een zijaltaar gebracht, waar mensen worden uitgenodigd in gebed en aanbidding te blijven waken. Dit herinnert aan Jezus' verzoek aan de leerlingen om met Hem te blijven waken in Gethsemane.

Maar Gethsemane zal de plek zijn waar Jezus door Judas Iskariot verraden wordt en door de overige leerlingen in de steek gelaten. Lukt het ons wel te waken bij de Heer?

Goede Vrijdag

Jezus is
wordt geselsd
Het is de meest
het kerkelijk
wordt er geen
gevierd: de Heer



breekt aan.
gearresteerd, Hij
en gekruisigd.
droevige dag in
jaar. Gewoonlijk
Eucharistie
is overleden en

de leerlingen zijn op de vlucht. Wel kan de H. Communie ontvangen worden die na Witte Donderdag bewaard werd in het zijaltaar. Tijdens de viering vindt een kruisverering plaats: gelovigen kunnen een kus, hun eerbied betuigen voor het kruis dat Jezus gedragen heeft en waaraan Hij geslagen is. Het hele passieverhaal wordt gelezen, waarbij ook de mensen in de kerk enkele regels lezen. Met name het 'Kruisig Hem! Kruisig Hem!' is een confronterende passage.



Stille Zaterdag of **Paaszaterdag** is de zaterdag die voorafgaat aan Pasen. De Kerk herdenkt Jezus' verblijf in zijn graf. Het is een dag van stille bezinning die eindigt bij aanvang van de vreugdevolle Paaswake.

Er wordt teruggekeken op het lijden en sterven van Jezus Christus, die op de sabbat in zijn graf rust. Deze dag heeft een grote spirituele lading. Als de gelovigen op Paaszaterdag in de stilte van hun hart het graf van Christus bezoeken, komen zij tot het besef dat hij werkelijk gestorven is. Op

deze dag wordt geheel geen H. Communie ontvangen, enkel voor de stervenden wordt een uitzondering gemaakt.

Dodenrijk

Christus heeft duivel en dood voor alle mensen overwonnen, ook voor de mensen die leefden voordat het Kruisoffer werd gebracht. De Kerk leert dat Christus op Stille Zaterdag 'is nedergedaald ter helle'. Alle mensen die vóór het offer van de kruisdood rechtvaardig waren geworden, heeft Christus voorafgaand aan zijn Verrijzenis bevrijd uit het dodenrijk.

Het Paastridium opent zich vervolgens wonderlijk en onverwacht naar **Paaszondag**. In de avond en nacht van zaterdag op zondag wordt het verrijzenismysterie van Jezus Christus gevierd. Dit is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. In zeker zin vormen Kerstmis en

Pinksteren de proloog en epiloog van dit grootse feest: Jezus is verreezen, de dood is overwonnen. Uit deze gebeurtenis is bij de eerste christenen tot aan ons het geloof en de hoop ontstaan dat ons na de dood het eeuwig leven wacht.

GODDELIJKE BARMHARTIGHEID – BELOKEN PASEN

Johannes Paulus II

In het Jubeljaar 2000 riep paus Johannes Paulus II de Tweede Zondag van Pasen (Beloken Pasen) uit tot Zondag van de Goddelijke



Barmhartigheid. De Poolse paus stierf op zaterdag 2 april 2005, op de vooravond van deze feestdag.

Zieneres

Het besluit om de Tweede Zondag van Pasen uit te roepen tot Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid kwam voort uit de devotie tot de Goddelijke

Barmhartigheid. Deze is afkomstig van de Poolse zieneres Maria Faustina Kowalska (1905-1938), van wie Johannes Paulus II een vereerder was en die de Poolse paus in 1993 zalig verklaarde en in 2000 heilig verklaarde.

Bijzondere genade

Zr. Maria Faustina beweerde dat Christus aan haar verschenen was. Hij zou Zich aan haar hebben bekendgemaakt als de Goddelijke Barmhartigheid. Aan haar zou Hij gezegd hebben de Tweede Paaszon­dag voortaan te wijden aan de goddelijke barmhartigheid. Hij beloofde dat gelovigen die op die dag gaan biechten en te communie gaan, bijzondere genade zullen ontvangen.

Water en bloed

Zr. Faustina zei ook dat Jezus aanwijzingen had gegeven voor een afbeelding van Hem. Deze is daadwerkelijk vervaardigd. De eerste versie werd geschilderd door Eugeniusz Kazimirowski (1934) en de tweede door Adolf Hyła (1943). Zij schilderden de verreezen Christus

uit wiens hart twee stromen vloeien:, een rode en een blauwe. In Faustina's visioen werd uitgelegd dat de blauwe stroom staat voor water en de rode voor bloed. Het herinnert aan het moment waarop Jezus aan het kruis werd doorstoken door de Romeinse militair Longinus. Het bloed staat voor het leven van de zielen en het water voor de reiniging van de zielen zodat zij gerechtvaardigd worden.

*Heilige mis op het Liturgisch feest van Goddelijke Genade,
preek van Zijn Heiligheid Paus Franciscus
St. Peters Basiliek, 24 april 2022*

Vandaag verschijnt de verrezen Heer aan de discipelen. Aan degenen die hem in de steek hadden gelaten, biedt hij zijn genade aan en toont hij zijn wonden. De woorden die hij tot hen spreekt, worden onderbroken door een begroeting die we drie keer in het Evangelie horen: “Vrede zij met jullie!” (Joh 20:19.21.26). Vrede zij met jou! Dit zijn de woorden van de verrezen Jezus terwijl hij elke menselijke zwakheid en fout tegenkomt. Laten we nadenken over de drie keer dat Jezus deze woorden uitspreekt.

Daarin zullen we drie aspecten ontdekken van Gods barmhartigheid jegens ons. Die woorden schenken eerst vreugde, schenken vervolgens vergeving en bieden uiteindelijk troost bij elke moeilijkheid.

Ten eerste schenkt Gods barmhartigheid vreugde, een bijzondere vreugde, de vreugde te weten dat we vrijelijk vergeven zijn. Als de discipelen op de Paasavond Jezus zien en Hem voor de eerste keer horen zeggen: ‘Vrede zij met jullie’, zijn ze blij (v. 20). Uit angst werden ze achter gesloten deuren opgesloten; maar ze waren ook in zichzelf opgesloten, gebukt onder een gevoel van mislukking. Het waren discipelen die hun Meester in de steek hadden gelaten; op het moment van zijn arrestatie waren ze weggelopen. Petrus ontkende hem zelfs drie keer, en één van hen – één uit hun midden! – hem had verraden. Ze hadden goede redenen om zich niet alleen bang, maar ook nutteloos te voelen; ze hadden gefaald. In het verleden hadden ze zeker moedige keuzes gemaakt. Ze hadden de Meester met enthousiasme, toewijding en vrijgevigheid gevolgd.

Maar uiteindelijk was alles zo snel gebeurd. De angst overheerste en ze begingen de grote zonde: ze lieten Jezus met rust op zijn meest tragische uur. Vóór Pasen dachten ze dat ze voorbestemd waren voor grootsheid; ze maakten ruzie over wie de grootste onder hen zou zijn ... Nu hebben ze het dieptepunt bereikt.

In dit klimaat horen ze voor het eerst: 'Vrede zij met jou!' De discipelen hadden zich moeten schamen, maar toch verheugen zij zich. Waarom? Omdat het zien van zijn gezicht en het horen van zijn begroeting hun aandacht van henzelf en naar Jezus afleidde. Zoals het Evangelie ons vertelt, "verheugden de discipelen zich toen zij de Heer zagen" (vers 20). Ze waren afgeleid van zichzelf en hun mislukkingen en aangetrokken door zijn blik, die niet overliep van strengheid maar van mededogen. Christus verweet hen niet wat zij hadden gedaan, maar betoonde hen zijn gebruikelijke vriendelijkheid. En dit brengt hen weer tot leven, vult hun hart met de vrede die ze verloren hadden en maakt hen tot nieuwe personen, gezuiverd door een vergeving die volkomen onverdiend is.

Dat is de vreugde die Jezus brengt. Het is de vreugde die ook wij voelen wanneer we zijn vergeving ervaren. Wij weten zelf wat deze discipelen met Pasen voelden, vanwege onze eigen fouten, zonden en mislukkingen. Op zulke momenten denken we misschien dat er niets aan gedaan kan worden. Toch is dat precies wanneer de Heer alles doet. Hij geeft ons zijn vrede, door een goede belijdenis, door de woorden van iemand die dichterbij ons komt, door een innerlijke troost van de Geest, of door een onverwachte en verrassende gebeurtenis... Op allerlei manieren laat God zien dat hij wil laat ons de omhelzing van zijn barmhartigheid voelen, de vreugde die voortkomt uit het ontvangen van "vergeving en vrede". De vreugde die God geeft komt inderdaad voort uit vergeving. Het schenkt vrede. Het is een vreugde die ons verheft zonder ons te vernederen. Het is alsof de Heer niet begrijpt wat er gebeurt. Broeders en zusters, laten we denken aan al die keren dat we de vergeving en vrede van Jezus ontvingen. Ieder van ons heeft ze ontvangen; ieder van ons heeft die ervaring gehad. Het is goed voor ons om die

momenten te herdenken. Laten we de herinnering aan Gods warme omhelzing vóór de herinnering aan onze eigen fouten en tekortkomingen stellen. Op deze manier zullen we groeien in vreugde. Want niets zal ooit hetzelfde zijn voor iemand die Gods vreugde heeft ervaren! Het is een vreugde die ons transformeert.

Vrede zij met jou! De Heer spreekt deze woorden een tweede keer uit en voegt eraan toe: ‘Zoals de Vader Mij heeft gestuurd, zo zend Ik jullie’ (v. 22). Vervolgens geeft Hij de discipelen de Heilige Geest om hen tot agenten van verzoening te maken: “Als u de zonden van wie dan ook vergeeft, wordt hen vergeven” (vers 23). Niet alleen ontvangen de discipelen barmhartigheid; zij worden verspreiders van de genade die zij zelf hebben ontvangen. Zij ontvangen deze macht niet op grond van hun verdiensten of studie, maar als een puur geschenk van genade, echter gebaseerd op hun ervaring zelf vergeven te zijn. Ik spreek nu tot jullie, missionarissen van barmhartigheid: als jullie je niet vergeven voelen, voer dan je dienst als missionaris van barmhartigheid niet uit totdat je die vergeving voelt. De genade die we hebben ontvangen, stelt ons in staat veel genade en vergeving te schenken. Vandaag en elke dag moet vergeving in de Kerk op dezelfde manier worden ontvangen, door de nederige goedheid van een barmhartige biechtvader die zichzelf niet ziet als de bezitter van enige macht, maar als een kanaal van barmhartigheid, die de vergeving over anderen uitstort die hijzelf ontving het eerst. Hieruit ontstaat het vermogen om alles te vergeven, omdat God altijd alles vergeeft. Wij zijn degenen die het beu worden om vergeving te vragen, maar hij vergeeft altijd. Jullie moeten kanalen van die vergeving zijn door je eigen ervaring van vergeving. Het is niet nodig de gelovigen te kwellen als ze gaan biechten. Het is noodzakelijk om hun situatie te begrijpen, te luisteren, te vergeven en goede raad te geven, zodat ze verder kunnen komen. God vergeeft alles en we moeten die deur niet voor mensen sluiten.

“Als je de zonden van wie dan ook vergeeft, worden ze vergeven”. Deze woorden liggen aan de oorsprong van het Sacrament van de Verzoening, maar niet alleen. Jezus heeft van de hele Kerk een

gemeenschap gemaakt die barmhartigheid uitdeelt, een teken en instrument van verzoening voor de hele mensheid.

Broeders en zusters, ieder van ons heeft tijdens de doop de gave van de Heilige Geest ontvangen om een man of vrouw van verzoening te zijn. Telkens wanneer we de vreugde ervaren bevrijd te zijn van de last van onze zonden en tekortkomingen; telkens wanneer we uit de eerste hand weten wat het betekent om herboren te worden na een situatie die hopeloos leek, voelen we de behoefte om met de mensen om ons heen het brood van barmhartigheid te delen. Laten wij ons daartoe geroepen voelen. En laten we ons afvragen: thuis, in mijn gezin, op het werk, in mijn gemeenschap: koester ik gemeenschap, ben ik een weefster van verzoening? Zet ik mij in voor het bezweren van conflicten, voor het brengen van vergeving in plaats van haat, en vrede in plaats van wrok? Voorkom ik dat ik anderen pijn doe door niet te roddelen, wat altijd dodelijk is? Jezus wil dat wij zijn getuigen voor de wereld zijn met deze woorden: Vrede zij met jullie! Ik heb vrede ontvangen. Ik geef het aan anderen.

Vrede zij met jou! De Heer spreekt deze woorden voor de derde keer wanneer Hij acht dagen later aan de discipelen verschijnt en het wankelende geloof van Thomas versterkt. Thomas wil zien en aanraken. De Heer is niet beledigd door het ongeloof van Thomas, maar komt hem te hulp: "Plaats uw vinger hier en kijk naar mijn handen" (v. 27). Dit zijn geen woorden van verzet, maar van barmhartigheid. Jezus begrijpt de moeilijkheid van Thomas. Hij behandelt Thomas niet hardvochtig, en de apostel is diep ontroerd door deze vriendelijkheid. Van een ongelovige wordt hij een gelovige en hij doet de eenvoudigste en fijnste geloofsbelijdenis: "Mijn Heer en mijn God!" (vers 28). Dit zijn mooie woorden. We kunnen ze ons eigen maken en ze de hele dag herhalen, vooral als we, net als Thomas, twijfels en moeilijkheden ervaren.

Want het verhaal van Thomas is in feite het verhaal van iedere gelovige. Er zijn moeilijke tijden waarin het leven het geloof lijkt te verloochenen, momenten van crisis waarin we moeten aanraken en zien. Net als Thomas herontdekken we juist op die momenten het hart van Christus, de barmhartigheid van de Heer. In zulke situaties komt Jezus niet triomfantelijk en met overweldigende bewijzen naar

ons toe. Hij verricht geen wereldschokkende wonderen, maar biedt ons in plaats daarvan hartverwarmende tekenen van zijn barmhartigheid. Hij troost ons op dezelfde manier als in het evangelie van vandaag: hij biedt ons zijn wonden aan. Wij mogen dit feit niet vergeten. Als reactie op onze zonde – de lelijkste zonde, of die van ons of van iemand anders – is de Heer altijd aanwezig en biedt ons zijn wonden aan. Vergeet dit niet. In onze bediening als biechtvader moeten we de mensen laten zien dat de Heer, te midden van hun zonde, zijn wonden aan hen aanbiedt. De wonden van de Heer zijn sterker dan de zonde.

Jezus laat ons de wonden van onze broeders en zusters zien. Te midden van onze eigen crises en moeilijkheden maakt de goddelijke barmhartigheid ons vaak bewust van het lijden van onze naaste. We denken dat we ondraaglijke pijn en lijdenssituaties ervaren, en we ontdekken plotseling dat anderen om ons heen stilletjes nog ergere dingen doorstaan. Als we de wonden van onze naaste verzorgen en er de balsem van barmhartigheid op gieten, ontdekken we dat herboren worden in ons een hoop is die ons troost in onze vermoeidheid. Laten we ons afvragen of we de laatste tijd iemand hebben geholpen die lichamelijk of geestelijk leed; of we vrede hebben gebracht aan iemand die lichamelijk of geestelijk lijdt; of we nu een tijdje alleen maar hebben geluisterd, aanwezig zijn of troost bieden aan iemand anders. Want telkens wanneer we deze dingen doen, komen we Jezus tegen. Vanuit de ogen van al degenen die gebukt gaan onder de beproevingen van het leven, kijkt hij met genade naar ons en zegt: Vrede zij met jullie! In dit verband denk ik aan de aanwezigheid van Onze Lieve Vrouw bij de Apostelen. Ik herinner me ook dat we haar herdenken als Moeder van de Kerk op de dag na Pinksteren en als Moeder van Barmhartigheid op de maandag na de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Moge zij ons helpen vooruit te komen in onze prachtige bediening.

NIEUWS UIT DE PAROCHIE

Uitvoering van Stabat Mater

Stabat mater dolorosa ofwel de moeder stond bedroefd. Hiermee begint een middeleeuws gedicht van tien strofen over een moeder die, overmand door verdriet, de doodstrijd van haar kind aanziet en niks kan doen. Maria stond bij het kruis waarop Jezus zijn doodstrijd streed.

Het gedicht is waarschijnlijk geschreven door een Franciscaner monnik maar hoe of wat blijft een raadsel. Een latere versie is opgenomen in het brevier van de Rooms-katholieke kerk.

Het Stabat Mater is door veel componisten op muziek gezet. Een van de beroemdste composities is die van Pergolesi. Dit werk (1736) is een vervanging van het Stabat Mater van Alessandro Scarlatti dat tot dan toe elke Goede Vrijdag in Napels was opgevoerd.

Vrijdag 22 maart om 19.30 uur is de uitvoering van het Stabat Mater in onze kerk door:

Sopraan: Sabine Kirsten

Alt/mezzo: Ingrid Stijsiger

Pergo ensemble

Viool: Gregor Overtoom, Erna Sommer, Jorien van Tuinen

Cello: Irene van den Heuvel

Na afloop wordt er een deurcollecte gehouden voor de onkosten

Nieuws van Uitvaartvereniging St. Barbara

Aan het begin van het nieuwe jaar maken veel mensen goede voornemens en wensen we elkaar al het goede. Uiteraard wenst het bestuur van St. Barbara u ook een Zalig Nieuwjaar en alle goeds voor het nieuwe jaar.

Een van uw goede voornemens zou kunnen zijn dat u, als lid van St. Barbara, meedoet met 1 of meerdere activiteiten die worden georganiseerd in het kader van ons 100-jarig bestaan. Welke dat zijn kunt u ontdekken op onze website www.stbarbaralangedijk.nl en uiteraard ook in ons jubileumboekje dat in januari bij al onze in Langedijk wonende leden is bezorgd. Maar ook als u geen gebruik maakt van deze activiteiten is er altijd nog het veilige en vertrouwde



St. BARBARA ©
UITVAARTVERENIGING LANGEDIJK

gevoel dat u als lid van St. Barbara aanspraak kunt maken op onze diensten en vooral de hulp van onze uitvaartverzorgers Lia Rezelman-Beemsterboer, Jan Brink en Angita Waal, voor het geval u te maken krijgt met het overlijden van een dierbare.

Als 'tegenprestatie' voor uw lidmaatschap zou u kunnen overwegen om een functie in het bestuur van St. Barbara te aanvaarden. Door het vertrek van Geeske Leek als secretaris is het bestuur nog op zoek naar versterking.

Tenslotte kunt u erop vertrouwen dat het bestuur ook na de viering van alle festiviteiten van ons jubileum bezig blijft met hun taak, te weten het, met de grootst mogelijke zorg en zonder winst oogmerk, dus met zo laag mogelijke kosten, behartigen van de belangen van al onze leden.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van St. Barbara.

Mededeling verzekering grafmonumenten

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam heeft ons het volgende laten weten: per 1 januari 2024 is de landelijke collectieve grafmonumentenverzekering voor R.K. begraafplaatsen vervallen. Grafmonumenten zijn, gedurende de looptijd van het grafrecht, eigendom van de rechthebbende. Dat is in 2010 in de wet vastgelegd. Ruim dertien jaar heeft de R.K. Kerkprovincie de polis 'Collectieve Grafmonumenten-verzekering' vrijwillig aangehouden voor de R.K. kerkelijke instellingen die een begraafplaats beheren. Hieraan is nu een einde gekomen. Een rechthebbende dient desgewenst zelf zorg te dragen voor een verzekering met het oog op mogelijke schade aan het grafmonument. Deze schade is dus niet langer collectief gedekt. De verandering in de verzekering brengt geen verandering in het grafrecht tot stand noch in de aansprakelijkheid van het bestuur.

Uitvaartbeurs in Kloosterhof

In het weekend van 23 en 24 maart is er een uitvaartbeurs in Kloosterhof. Als parochie zullen wij daar ook aanwezig zijn. Misschien een goed moment om u te oriënteren wat de mogelijkheden allemaal zijn rondom het laatste afscheid. Ook een

moment om weer even na te gaan of u misschien nog iets wilt bespreken met uw naaste over het afscheid. Wij zijn er om uw antwoord te geven op uw vragen. Beide dagen van 11.00 tot 16.00 uur.

Hemelvaartsdag oproep!

Voor de Hemelvaartmarkt donderdag 9 mei a.s willen wij een beroep op U doen om een taart/cake te bakken voor de koffiecorder.

Tevens willen wij vragen of U nog nieuwe bruikbare spulletjes heeft liggen die wij leuk kunnen verpakken en als prijsjes gebruiken voor het Rad van Fortuin.

Dit alles komt ten goede voor de Lourdeswerkgroep om pelgrims die graag mee willen naar Lourdes evt. financieel te ondersteunen.

Voor de taart/cake bakken kunt U dit doorgeven via de email: paulbergen@planet.nl.

De dingen die U beschikbaar stelt als prijsjes mogen naar: familie Bergen, Voorburggracht 166 Zuid-Scharwoude. Bent u niet mobiel, dan halen wij het graag op.

Alvast onze hartelijk dank en we hopen weer op een prachtige zonnige dag met elkaar.

Met vriendelijke groet,
De Lourdeswerkgroep.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2024

In januari is de Actie Kerkbalans van start gegaan. Het thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Tijdens deze Actie hebben parochianen een brief ontvangen met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage.



Voor de kerk van morgen

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Zeker na een ingewikkelde coronatijd willen we als kerk nu weer vooruit. Om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om

uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. In 2023 was de gezamenlijke toezegging voor de Actie Kerkbalans ruim € 106.000,--. Een mooi bedrag wat hard nodig is om samen kerk te zijn. Heel fijn dat u de kerk financieel blijft steunen in moeilijke tijden.

We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar parochianen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op **NL64 RABO 03466 09 100** t.n.v. **Parochie Sint Jan de Doper**, onder vermelding van uw postcode en huisnummer.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. **Op naar de kerk van morgen.**

Vastenactie 2024.

Bij de Rondom de Doper heeft u weer het vastenzakje gekregen. Het project dit jaar is voor de bevolking in het zuiden van Zimbabwe. Een heel arme gemeenschap.

De vrouwen zorgen daar voor het voedsel. Maar net als hier hebben ze last van de klimaatverandering: droogte of teveel regen, en cyclonen.

Dus soms is het heel moeilijk om genoeg voedsel te telen. Andere bronnen van inkomsten zijn er nauwelijks, omdat er heel weinig mensen zijn opgeleid voor een beroep. Daarom wil Vastenactie daar helpen.

Het project bestaat uit:

*4 waterpunten met pomp, zonnepanelen en opslagtanks.

- *4 gemeenschappelijke tuinen.
- *trainingen in landbouwtechnieken.
- *trainingen in het onderhouden en repareren van de waterpompen.
- *trainingen in waterbeheer en hygiëne rondom de waterpunten en de opslagtanks.
- *boeren leren hoe ze hun producten het beste kunnen verkopen.
- *mensen leren naaien en materiaal beschikbaar stellen.
- *naaimachines voor groepen vrouwen.
- *vrouwen actief bij de ontwikkelingen betrekken en wijzen op hun rechten.

Zoals u kunt lezen is er genoeg te doen.

Maar dat alles kost veel geld. Als u wilt doneren kan dat door uw donatie in het vastenzakje in de kist achter in de kerk te doen. Ook kunt u het geld overmaken zoals op het zakje staat vermeld.

Alvast hartelijk bedankt!!

Namens het missiecomité Barry Kaas.

Wie oh wie??

Wie wil ons missiecomité komen versterken?

Het missiecomité is onderdeel van MOV: missie, ontwikkeling en vrede. We komen 3 á 4 keer per jaar bij elkaar.

Onze voornaamste activiteiten zijn: de sobere maaltijden in de Vastentijd samen met de PKN-kerk in Oudkarspel (Allemanskerk) en de Gereformeerde Trefpuntkerk in Broek op Langedijk. Ook doen we mee met de organisatie voor de 40MM-tocht in Hem-Venhuizen. En het contact onderhouden met pater Kraakman, onze laatste missionaris.

Namens het missiecomité, Barry Kaas.

Lourdes bedevaart 2024

Ruim 165 jaar geleden verscheen Maria voor de eerste maal aan Bernadette Soubirous in de grot van Massabiëlle.

Miljoenen pelgrims uit alle landen trekken jaarlijks naar Lourdes om er te drinken uit de bron, een kaars op te steken en de wonderlijke sfeer van Lourdes te ervaren.

Deelnemen aan de Maria lichtprocessie, de Sacramentsprocessie en de Internationale Hoogmis maakt diepe indruk, evenals het bijwonen van talrijke Nederlandstalige vieringen en het bezoeken van speciale plekken in en rond Lourdes.

Ook dit jaar gaan wij op bedevaart naar Lourdes.

Wij sluiten ons dan aan bij de medepelgrims die ook via het Huis van de Pelgrim met ons mee naar Lourdes gaan. Pastoor Bruno zal tijdens de bedevaart onze hotel pastoor zijn.

Dit jaar gaan wij per vliegtuig.

We vertrekken op maandag 16 september en komen terug op zaterdag 21 september in de avond. We vertrekken van af het Sint Jans plein Noord-Scharwoude.

We verblijven in een goed hotel nabij het Heiligdom. Als u hulp of zorg nodig heeft dan kunnen wij daarvoor zorgen. Er staan vrijwilligers voor U klaar om b.v. u in uw rolstoel te begeleiden. De bedevaart wordt ondersteunt met

Nederlandse artsen. Daarnaast ook gezellig een terrasje pakken voor een heerlijke cappuccino.

Mocht U geïnteresseerd zijn om hier graag wat meer over te horen en u eventueel in te schrijven dan kunt u contact opnemen met

Paul Bergen 06-22370382 of via de mail paulbergen@planet.nl

U bent van harte welkom!

De Lourdes werkgroep



NIEUWS VAN BUITEN DE PAROCHIE

Stille Omgang op zaterdag 16 maart

Tijdens deze Veertigdagentijd zal weer de Stille Omgang worden gelopen door het Centrum van Amsterdam. In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 maart zullen weer duizenden gelovigen naar onze hoofdstad reizen, het Mirakel van Amsterdam eren en bidden voor hun intenties.

Mirakelstad

Amsterdam wordt ook wel eens 'Mirakelstad' genoemd. De stad ontleent deze kwalificatie aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of



mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang. Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel.

Gebedsintentie 2024

De gebedsintentie voor 2024 is “Pelgrims van hoop, biddend voor vrede” en sluit aan op het

gebedsjaar voorafgaand aan het Jubeljaar 2025.

Paus Franciscus heeft 2025 opgeroepen als een Heilig Jaar of Jubeljaar met het internationale thema 'Pelgrims van de hoop.' Hij heeft alle gelovige gevraagd om voorafgaand aan dit Jubeljaar een jaar van gebed te houden. Wij zullen gehoor geven aan zijn oproep en zullen ons voegen aan deze intentie.



Jongerenprogramma

Elk jaar is er een speciale viering voor de jongere deelnemers aan de Stille Omgang. Zij organiseren zelf een programma en een aansluitende kerkdienst en lopen daarna de Stille Omgang. Jongeren kunnen zich aanmelden voor de locatie Papegaai (Jozefkerk). Op de jongerenpagina tref je meer informatie aan en kan je je inschrijven.

www.jongekerk.nl/nieuwsberichten/jongeren/stille-omgang-2024

www.stille-omgang.nl/jongerenprogramma

Individuele pelgrims

U kunt zich ook aanmelden als individuele deelnemer aan de Stille Omgang. U kunt kiezen uit een H. Mis op twee locaties op verschillende tijdstippen. Aansluitend loopt u de Stille Omgang met de aanwezigen.

www.stille-omgang.nl/aanmelden-voor-de-stille-omgang

Bedevaart naar Banneux (24 – 28 mei en 23-27 augustus)

Caritas Banneux Bisdom Haarlem – Amsterdam organiseert ook dit jaar weer twee bedevaarten naar Banneux.

In 1933 verscheen Maria aan een jong meisje, Mariette Beco. Maria noemde zich hier ‘de Maagd der Armen’ en ‘Moeder van de Verlosser’. Jaarlijks komen velen naar deze bedevaartplaats in de Ardennen voor een bezoek aan het heiligdom en om de handen in de bron bij de verschijningsplaats te steken.

Op vrijdag rijden enkele bussen langs verschillende opstappunten. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen per regio. Een van de bussen is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In Banneux verblijven we in de Hospitaliteit. Voor wie het nodig heeft, is verpleegkundige zorg aanwezig.

In Banneux is tijd voor ontspanning, ontmoeting en samen vieren. Elke dag vieren we de H. Mis en nemen deel aan het ziekenlof. Ook zal er een lichtprocessie zijn en wordt de kruisweg gebeden. Op zondag is de internationale hoogmis met als hoofdcelebrant een van de Nederlandse bisschoppen.

Op dinsdag is de terugreis naar Nederland.

De kosten voor de bedevaart zijn: € 325. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl

Met vriendelijke groet,
Pastoor N. Kerssens

De vrouw die keuzes durfde te maken

Dichter-verteller Peter Vermaat en troubadour Emma van Dobben beelden het leven van Elisabeth van Thüringen uit in deze tijd.

Op woensdag 3 april 2024 speelt Peter Vermaat zijn voorstelling: *De vrouw die keuzes durfde te maken*. Een theatrale, poëtische en muzikale vertelling over het leven van Elisabeth van Thüringen, een landgravin die minderzuster werd.

Elisabeth van Thüringen (1207-1231) is de dochter van de koning van Hongarije, maar groeit op aan het hof van de Thüringse landgraven. In haar korte bestaan ontdekt ze al snel wat essentieel is in het leven. Zo vraagt zij of producten fair trade zijn, en organiseert zij voedselbanken door de graanschuren open te zetten voor de armen.

Op weg naar de kruistocht sterft haar man Lodewijk tijdens een epidemie en is zij, amper twintig jaar oud, weduwe met drie jonge kinderen. Ze neemt dan een belangrijke beslissing: ze verlaat het hof om zich in te zetten voor de zieke en zwakke mens. Zij geeft een middeleeuws, maar nog immer actueel antwoord op problemen van alle tijden. Of het nu gaat om een pandemie of om armoede, om het vermalen worden door de overheid of om het ontbreken van gelijke kansen voor alle mensen: in al deze gevallen gaat het steeds om een eerlijk bestaan voor iedereen.

Haar naam was en is nog steeds verbonden aan menig zieken- en verzorgingshuis, kleuterschool of kinderdagverblijf.

Peter Vermaat (spoken-word performer, dichter en verteller) vertelt haar levensverhaal, bijgestaan door zijn maskers en levensgrote poppen, én door Emma van Dobben, die als troubadour op trommel, een handsfluit, lier, rebec en draailier de middeleeuwen laat herleven.

De voorstelling wordt georganiseerd door een samenwerking tussen de West-Friese Ecclesia en de St. Bonifatiusparochie van Spanbroek.

Waar: Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum

Wanneer: Woensdag 3 april 2024 om 20.00 uur

Kaartjes: € 12,50, bestellen bij : tim.zaal@kpnmail.com.

Relieken H. Bernadette van Lourdes in ons bisdom

De gehele maand april maakt een reliekschrijn van de heilige Bernadette Soubirous een rondgang door ons land. In alle bisdommen worden speciale vieringen en bijeenkomsten gehouden. Van 4 tot en met 8 april ook in het onze. Op 28 april is er een unieke Mariaviering in Den Bosch als afsluiting van deze rondgang.

Heilige Bernadette

Bernadette Soubirous (1844-1879) was veertien jaar toen zij op 11 februari 1858 voor de eerste keer in de grot van Massabielle, net buiten Lourdes aan de oever van de rivier Gave, een verschijning zag van een jonge vrouw in het wit. Dat gebeurde gedurende enkele weken achttien keer. De Dame in het wit maakte zich aan Bernadette bekend met de woorden 'Ik ben de Onbevleete Ontvangenis'. Dat was de bevestiging dat het om de H. Maagd Maria

ging. Maria riep via Bernadette allen op tot gebed, in het bijzonder voor de bekering van de zondaars en verzocht om een kapel. Zij gaf tevens aan dat ze wenste dat pelgrims er in processie zouden komen. In aanwezigheid van velen liet Maria door Bernadette diep in de grot een bron opgraven; deze stroomt tot op de dag van vandaag. Miljoenen – ook uit Noord-Holland – hebben de wonderen van Lourdes ervaren. En wie nog nooit is geweest, zou dit beslist eens moeten ervaren.

Amstelveen en Heiloo: 4-8 april

De reliekschrijn is van donderdagavond 4 t/m vrijdag 5 april in de H.-Urbanuskerk Noordammerlaan 122, in Amstelveen en van zaterdag 6 t/m maandagavond 8 april in het heiligdom O.L.V. ter Nood in Heiloo. Het precieze programma vindt u begin april op de website van het bisdom: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Den Bosch: zondag 28 april

Zondag 28 april is de laatste dag dat de relik van de H. Bernadette in Nederland te bezoeken is. De reliekschrijn staat dan in de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch. Wees welkom. Zondag 28 april is er vanaf 12.00 uur een speciaal voor gezinnen en families afgestemd programma over het leven van Bernadette. Deze middag eindigt om 16.00 uur met een speciale Mariaviering. Iedereen is welkom en vooral Lourdesgroepen en iedereen die als roepnaam of doopnaam 'Bernadette' heeft, zijn deze zondag uitgenodigd voor een bijzondere gebedsviering in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch om – rondom de relieken van de H. Bernadette Soubirous – met elkaar onze hemelse Moeder Maria te eren en samen een uurtje 'in Lourdes' te zijn.

Onze Lieve Vrouw van Lourdes: bid voor ons!

Heilige Bernadette: bid voor ons!

Eric van Teijlingen

Bisschoppelijk gedelegeerde voor bedevaarten

I N MEMORIAM

Truus Hink-Appel (1933-2024)

Truus is overleden op haar geboortedag 13 januari, op 91 jarige leeftijd. Wie kende haar nou niet! Ze is 61 jaar getrouwd geweest met Freek Hink en trotse moeder van vier zonen. Haar blije open

uitstraling zorgde ervoor dat veel mensen haar wisten te vinden. Veel vrijwilligerswerk heeft zij gedaan voor de kerk, EHBO, LSVV en de West-Friese klederdracht. Dat laatste was Truus op het lijf geschreven. Mooie voorstelling kon ze geven van alle lagen van de klederdracht. Zij genoot erg van haar gezin, wat door de jaren heen groter werd met schoondochters, klein- en achterkleinkinderen. Ze kwamen ook allemaal graag bij haar. Truus woonde eerst op de Achterstraat in Noord-Scharwoude, daarna op de Platteven in Noord-Scharwoude en de laatste jaren in Buitenzorg. Na het overlijden van haar Freek ging haar gezondheid langzaam achteruit; toch kon ze zichzelf nog lang redden. Zij was altijd dankbaar, en kon genieten van de kleine dingen, van een bloem, van de lach van een klein- of achterkleinkind. Truus was gastvrij. Het maakte niet uit wie, op welke moment van de dag kwam binnen wippen. Ze ging koffie zetten, schoof aan tafel aan, en nam alle tijd voor je. Ze was vrolijk en hield van humor. Zelfs op haar sterfbed maakte ze nog grapjes. Nadat pastoor de ziekenzalving had toegediend zei ze hem: ‘je doet het steeds beter, pastoor’. Na een mooie leven heeft haar gezin haar in liefde laten gaan, maar gemist wordt ze.

Alie Tijn-van der Vliet (1933-2024)

Alie is geboren en getogen in Zuid-Scharwoude. Haar jeugd was mooi en zorgeloos en ze groeide op in een warm en beschermend gezin. Over haar vader en moeder sprak ze altijd met enorm veel respect. Ze is tijdens haar jeugd nooit iets tekort gekomen. Na haar schooltijd kwam ze eerst bij bakker Boots in de huishouding en later werkte ze in café de Roode Leeuw. Daar leerde ze haar man Niek kennen. Hij ging een paar jaar later naar Nieuw Zeeland voor het werk, maar zij ging niet mee. Ze wachtte tot hij terug kwam. Na hun trouwen kwamen ze in de Kroonstraat, daar kregen zij vier kinderen. In 1967 verhuisden ze naar de Jasmijn straat waar hun jongste zoon werd geboren. Een gezellige tijd met alle buurtjes, de eigen kinderen met hun vrienden, familie en vrienden ze waren allemaal welkom. Nadat haar man overleed, wist zij toch te genieten van het leven met de kleinkinderen en later achterkleinkinderen. Ze was een vrolijke sociale vrouw, maar ze had ook een sterke eigen mening waar ze

moelijk van af te brengen was. Wat ze in haar kop had, had ze niet in haar kont. In Westervenne heeft ze zich altijd thuis gevoeld tussen haar buurtjes en nam ze deel aan allerlei activiteiten, zoals sjoelen, klaverjassen, koersbal, bingo etc... Haar gezondheid brak haar op en nadat ze op haar eigen manier afscheid had genomen is zij rustig ingeslapen.

Tiny Groen-Stam (1939-2024)

Tiny werd geboren in Spanbroek in het grote gezin Stam. Na de huishoudschool heeft ze eerst thuis haar moede geholpen voor ze een baan vond in een tassen- en lederwaren winkel. Dit heeft ze jarenlang met veel plezier gedaan. In 1964 trouwde ze met Cees Groen met wie ze twee zoons kreeg. Ze woonden in de Populierenlaan. Tiny zorgde ervoor dat het haar mannen aan niets ontbrak. Na zware jaren met haar Cees moest ze al vroeg afscheid van hem nemen, nog maar 36 jaar oud. Ze bleef alleen achter. Met steun van de familie Stam en de buurtjes redde ze het. Na een aantal jaren leerde zij Henk Kos kennen met wie zij later ging samenwonen. Met haar kinderen trok ze bij hem in. Mooie jaren hebben ze samen gehad, waar ze erg van heeft genoten. Ze was zorgzaam; voor iedereen maakte ze tijd. Ze was een actief vrijwilliger bij de kerk en voor de Zonnebloem. Toch kreeg ze nog weer een zware klap te verwerken toen haar oudste zoon op zijn 34e jaar overleed. Tot het einde toe was dat heel moeilijk. Tiny genoot van iedere keer dat ze een beetje thuis kwam in Lourdes. Vorige jaar begon ze te kwakkelen met haar gezondheid. Steeds deed ze er alles aan om er weer bovenop te komen. Maar nu was het te veel, haar hart en haar lichaam waren op. Rust nu maar uit.

VIERINGEN IN DE PAROCHIE SINT JAN DE DOPER

9 - 10 maart 2024: 4^e zondag van de Veertigdagentijd

Zaterdag 9 maart om 19.00 uur: Eucharistieviering

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: W. Hoogendam,
lector: G. Buis

Zondag 10 maart om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Ritmisch koor

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: H. Huitema, lector: uit de werkgroep, misdienaars: Anthony Oosterling, Vanity Smit, Thimoty Noronha

Kennismaken met de communicanten en vormelingen

Maandag 11 maart om 19.00 uur: Stille aanbidding

Dinsdag 12 maart om 9.30 uur: Eucharistieviering

Woensdag 13 maart om 19.00 uur: Eucharistieviering

Donderdag 14 maart om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor ouderen

Vrijdag 15 maart om 9.30 uur: Eucharistieviering

Vrijdag 15 maart om 15.00 uur: Kruisweg bidden

16 - 17 maart 2024: 5^e zondag van de Veertigdagentijd

Zaterdag 16 maart om 19.00 uur: Eucharistieviering

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: T. Beers, lector: M. Grootjes

Zondag 17 maart om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. Marja Dignum en Piet Kramer

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: H. Huitema, lector: R. Mulder, misdienaars: Sjoerd Brandsma, Sarah Noronha, Samantha Buchinhoren

Maandag 18 maart om 19.00 uur: Stille aanbidding

Dinsdag 19 maart om 9.30 uur: Eucharistieviering

Woensdag 20 maart om 19.00 uur: Eucharistieviering

Donderdag 21 maart om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor ouderen

Vrijdag 22 maart om 9.30 uur: Eucharistieviering

Vrijdag 22 maart om 15.00 uur: Kruisweg bidden

Vrijdag 22 maart om 19.30 uur: Stabat Mater

23 – 24 maart 2024: Palmzondag

Zaterdag 23 maart om 19.00 uur: Eucharistieviering m.m.v.

Gregoriaans koor

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: W. Hoogendam,
lector: A. Beers, M. Grootjes, R. Brammer

Zondag 24 maart om 10.00 uur: Eucharistieviering m.m.v.

Kinderkoor

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Bergen, lector: L. Kamp,
misdiens: Thijs Beijers, Deborah Noronha, Clair Noronha

Maandag 25 maart om 19.00 uur: Boeteviering

Dinsdag 26 maart om 9.30 uur: Eucharistieviering

Woensdag 27 maart om 10.30 uur: paasviering IKC Waterrijk

Donderdag 28 maart om 9.30 uur: Witte Donderdag

Eucharistieviering Hart voor ouderen

Donderdag 28 maart om 19.00 uur: Witte Donderdag

Eucharistieviering m.m.v. Marja Dignum en Loes Meereboer

Voorganger: pastoor B. Sestito. Koster: H. Huitema, lector: G. Leek,
misdiens: Jetske Rood, Sanna Mulder, Swanieke Hartholt

Vrijdag 29 maart om 15.00 uur: Goede Vrijdag -Kruisweg bidden

Vrijdag 29 maart om 19.00 uur: Goede Vrijdag viering m.m.v.

Gregoriaans koor

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: T. Beers, lector: J. Oosterling,
GJ. de Haas, C. Engwerda, misdiens: Sjoerd Brandsma, Clarissa
Hartholt, Noah Noronha

30 – 31 maart 2024: Pasen

Zaterdag 30 maart om 20.00 uur: Paaswake m.m.v. Ritmisch koor

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: H. Huitema en P. Bergen,
lector: uit de werkgroep, misdiens: Anthony Oosterling, Sophie
Balder, Vanity Smit

Zondag 31 maart om 10.00 uur: 1^e Paasdag Eucharistieviering

m.m.v. Gregoriaans koor

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: K. van Kleef,

lector: R. Mulder, misdienaars: Thijs Beijers, Timothy Noronha, Sarah Noronha

Maandag 1 april om 10.00 uur: 2^e Paasdag Eucharistieviering m.m.v. Muziekvereniging Kadans

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: H. Huitema, lector: M. Grootjes, misdienaars: Thomas van Diepen, Noah Noronha, Sarah Noronha

Er wordt een deurcollecte gehouden t.g.v. Kadans

Dinsdag 2 april om 9.30 uur: Eucharistieviering

Woensdag 3 april om 19.00 uur: Eucharistieviering 'Monument van Troost' m.m.v. Marja Dignum en Loes Meereboer

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: T. Beers, lector: P. Reus, misdienaars: Jetske Rood, Clair Noronha, Sanna Mulder

*Het herinneringskruisje wordt teruggegeven aan de familie van:
Els Traa-Schavemaker*

Riet Schoppen-Koeckhoven

Riet Jong-Beemsterboer

Donderdag 4 april om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor ouderen

Vrijdag 5 april om 9.30 uur: Eucharistieviering

6 – 7 april 2024: 2^e Zondag van Pasen

Zaterdag 6 april om 19.00 uur: Eucharistieviering

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: W. Hoogendam, lector: G. Buis

Zondag 7 april om 10.00 uur: Eucharistieviering

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Bergen, lector: A. Beers, misdienaars: Sjoerd Brandsma, Swanieke Hartholt, Clarissa Hartholt

Maandag 8 april om 19.00 uur: Stille aanbidding

Dinsdag 9 april om 9.30 uur: Eucharistieviering

Woensdag 10 april om 19.00 uur: Eucharistieviering

Donderdag 11 april om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor ouderen

Vrijdag 12 april om 9.30 uur: Eucharistieviering

13 – 14 april 2024: 3^e Zondag van Pasen

Zaterdag 13 april om 19.00 uur: Eucharistieviering

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: H. Huitema,
lector: R. Brammer

Zondag 14 april om 10.00 uur: Eucharistieviering

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: T. Beers, lector: L. Kamp,
misdienaars: Thomas van Diepen, Samantha Buchinhoren, Sophie
Balder

Zondag 14 april om 12.00 uur: Familieviering

Voorganger: pastoor B. Sestito, koster: P. Bergen

Maandag 15 april om 19.00 uur: Stille aanbidding

Dinsdag 16 april om 9.30 uur: Eucharistieviering

Woensdag 17 april om 19.00 uur: Eucharistieviering

Donderdag 18 april om 9.30 uur: Eucharistieviering Hart voor ouderen

Vrijdag 19 april om 9.30 uur: Eucharistieviering

Eucharistievieringen in Buitenzorg

Donderdag 14 maart om 16.15 uur

Donderdag 11 april om 16.15 uur

MISINTENTIES

Zaterdag 9 maart

Gebroeders Simon-Hendrik, Jan Joan en Hendrik-Anne Dijt.

Zondag 10 maart

Familie Kramer-van den Berg; Stef en Riet Beers-Bleeker, John
Ignatius-Bleeker; Piet en Gon Beers-van der Vliet; Anneke
Henselmans-Leijen; Bep Bulte-Hoogwater; Ria Henselmans-
Koopman; Cor en Annie Kuilboer-Koopman; Jan Brink; Piet Goedhart;
Muus Kramer; Herman Overtoom en dochter Irma; onze Daniëlle,
ouders Paul en Aaltje Bergen-Bien en Jan en Maartje Blom-Korstman
en overleden familieleden; Cor Groen dat hij in rust en vrede waakt
over zijn lieve vrouw Annie, opdat zij haar ziekte kan dragen.

Woensdag 13 maart

In memoriam René; Jackie Buter.

Donderdag 14 maart

Cor Kortekaas; Piet Rietveld; Vrony Hink-Tak.

Zondag 17 maart

We vieren de jaardienst van Riet Schoppen-Koeckhoven; Gert en Sjaan Stoop-Poland; Bep Bulte-Hoogwater; Corry Kuiper-Mul.

Donderdag 21 maart

Cor Kortekaas; Piet Rietveld; Cor Wokke.

Zondag 24 maart

Familie Masteling; Anneke Henselmans-Leijen;
Bep Bulte-Hoogwater; Ria Henselmans-Koopman.

Donderdag 28 maart

Cor Kortekaas; Piet en Marie Bergen-Hoogeboom; Piet Rietveld;
familie Bruin-Louwen en familie Schipper-Jong.

Vrijdag 29 maart

Cor Groen dat hij in rust en vrede waakt over zijn lieve vrouw Annie, opdat zij haar ziekte kan dragen.

Zaterdag 30 maart

Muus Kramer; Familie Kramer-Bot; Jaap en Nel Beers-van Kleef; onze Daniëlle, ouders Paul en Aaltje Bergen-Bien en Jan en Maartje Blom-Korstman en overleden familieleden; Herman Overtoom en dochter Irma; Nico Brammer.

Zondag 31 maart

We vieren de jaardienst van Riet Jong-Beemsterboer; Jan en Agnes Kos-van der Veer en kleindochter Leonie; Jaap en Truus Buter-van der Lee; Bep Bulte-Hoogwater; Ton Koppes; Dick Kamp; Cor Groen dat hij in rust en vrede waakt over zijn lieve vrouw Annie, opdat zij haar ziekte kan dragen.

Maandag 1 april

Jan en Alida Dijt-Ran.

Woensdag 3 april

Wim en Ellen Nan-Veldman en Hans de Nijs; Piet Terpstra Arie en Nel Bruin-Beemsterboer, Ben, Adriaan, Joop, Riet en Gerard Brui; onze Daniëlle, ouders Paul en Aaltje Bergen-Bien en Jan en Maartje Blom-Korstman en overleden familieleden; Herman Overtoom en dochter Irma; Jan en Agnes Kos-van der Veer en kleindochter Leonie; Jack en Jackie Buter en overleden familie Buter-Put.

Donderdag 4 april

Cor Kortekaas; Piet Rietveld; Niek Spaans, dochter Lida en schoonzoon Frank; Cor Wokke.

Vrijdag 5 april

Cor Groen dat hij in rust en vrede waakt over zijn lieve vrouw Annie, opdat zij haar ziekte kan dragen.

Zondag 7 april

Truus Bruijn; Siem Entius en Geer Entius-Berkhout; Hilde Tesselaar-Roozendaal; familie Kramer-Bot; Anneke Henselmans-Leijen; Simon Bruno Goedhart; Tiny en Cees Groen-Stam en zoon Gerard; overleden familie Stam; overleden ouders Kos-Kos; voor de levende en overleden leden van Sint Barbara.

Donderdag 11 april

Cor Kortekaas; Piet Rietveld.

Donderdag 11 april Buitenzorg

Dirk Leegwater, zoon Michél, schoonzoon Joop en zegen over de gezinnen.

Vrijdag 12 april

Onze Sylvia, dat zij mag staan in het Licht van het Kruis en in Gods liefde.

Zaterdag 13 april

Jan Blankendaal; Corry Kuiper-Mul.

Zondag 14 april

Joris Ruijter en zoon Sjors; Stef en Riet Beers-Bleeker, John Ignatius-Bleeker; Piet en Gon Beers-van der Vliet; Ria Henselmans-Koopman; Cor en Annie Kuilboer-Koopman.

Donderdag 18 april

Cor Kortekaas; Jan en Nel Blokdijk; Piet Rietveld; Vrony Hink-Tak; Cor Wokke.

Met wie ben jij verbonden?

Familieviering zondag 14 april 2024
12.00 uur in Kloosterhof

FORMULIER OM MISINTENTIE OP TE GEVEN

Naam overledene(n).....
.....

Tekst bij bijzondere gelegenheid:.....
.....

Datum waarvoor de intentie wordt aangevraagd:

.....
.....
.....
.....
.....

.....

Opgegeven door:

Naam: _____

Telefoon: _____

Email: _____

Email uitsluitend voor toezending bevestiging

Kosten van een misintentie zijn € 10,00. U kunt dit contant betalen of overmaken naar bankrekening NL 95 RABO 0346 6002 00 t.n.v. RK parochie St. Jan de Doper te Noord-Scharwoude o.v.v. 'misintentie + naam'
Of de intentie wordt gelezen van het tegoed van het afscheid.

Inleveren bij het parochiesecretariaat